

# Liturgie 18 november 2018

**Lied voor de dienst:** Psalm 63: 1 en 2

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,  
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.  
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,  
die leven zijt en leven laat.  
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten  
en dorsten naar U in een land,  
waarop de zon verzengend brandt, –  
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

2. Eens zag ik in uw tempelhof  
U in uw glorie hoogverheven,  
wiens gunst mij meer is dan het leven,  
mijn lippen stamelden uw lof.  
Mijn leven lang wil ik U prijzen,  
uw naam aanbidden, want Gij voedt  
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.  
O Heer, ik wil U dank bewijzen

## **Welkom en mededelingen**

**Zingen:** Nlb 287: 1 en 2

1. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede;  
wie in voor- of tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnentreden, –  
bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond  
noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest  
is het feest!

## **Stil gebed - Votum en groet**

**Zingen :** Nlb 287: 3

3. Rond het water van de doop  
komt de Rode Zee ter sprake;  
droogvoets, tussen nood en dood  
volgen wij een brandend baken:  
in het nachtelijke uur  
vlamt een vuur.

## **Gebed om de ontferming**

**Tekst:** Marcus 12: 28b - 32a

**Zingen:** Nlb: 320: 2, 3 en 4

2. Bemin uw Heer te allen tijd.  
Dien 'm met alles wat gij zijt.  
Aanbid Hem in uw daden.  
Dit is het eerst' en grote gebod,  
de wil van God, uw Vader.

3. – Bied uw naast' de help'nde hand.  
Spijzig d' armen in uw land,  
een woning wilt hen geven.  
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;  
doe dit, en gij zult leven.

4. De macht der liefde is zo groot,  
geen water blust haar vuren uit,  
wanneer zij is ontstoken.  
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord,  
God heeft 't tot ons gesproken.

**Zingen:** Nlb: 314: 1 en 2

1. Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.  
Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.

2. Ons gevoel en ons verstand  
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten  
moet Gij zelf in ons verrichten.

Kinderen gaan naar hun dienst

**Lezing:** Marcus 12: 35 – 44

**Zingen:** Nlb 314: 3

3. O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

**Overdenking**

## **Zingen:** Apostolische Geloofsbelijdenis

**A:** Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.

**A:** En in Jezus Christus,

**V.** zijn eniggeboren Zoon,  
onze Here,

**M.** die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,

**V.** die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,

**M.** nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,

**V.** opgevaren ten hemel,

**M.** zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

**V.** vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.

**A:** Ik geloof in de heilige Geest,

**M.** ik geloof één heilige, algemene,  
christelijke kerk,

**V.** de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,

**M.** wederopstanding des vlezes  
en een eeuwig leven.

**A:** Amen, Amen, amen.

Kinderen komen terug van hun dienst

## **Gebeden en Onze Vader**

### **Collecte**

**Slotlied:** Nlb 422: 1 en 3

1. Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.

3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.

## **Zegen**