

## Liturgie zondagmorgen 28 oktober - Doopdienst

### Lied voor de dienst:

Jezus is de goede herder  
Jezus Hij is overal  
Jezus is de goede herder  
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen  
Als je bang in 't donker bent  
Denk dan eens al die schapen  
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder  
Jezus hij is overal  
Jezus is de goede herder  
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent  
En je hart is vol verdriet  
Denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder  
Jezus Hij is overal  
Jezus is de goede herder  
Brengt mij veilig naar de stal

### Welkom en mededelingen

#### Zingen: 146c:1, 3

1. Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Israëls God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,  
die Jakobs God als helper heeft!  
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,  
die dag aan dag met Christus leeft?  
Wie met de Heer te rade gaat,  
die staat Hij bij met raad en daad.  
Halleluja! Halleluja!

### Stil gebed - Votum en Groet

Kyriegebed met Taizé-**lied** - 2x voor het gebed

God, U bent lief - de,  
bron van het le - ven.

Na het gebed - 2x in het Frans

Toi, tu nous ai - mes,  
sour - ce de vie.

### **Gebed om verlichting met de Heilige Geest**

#### **Lied bij de doop - Geroepen om te zingen: lied 79**

1. Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee,  
maar ook met de andere mensen  
vier jij het feest met ons mee

refrein

Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er een bij op dit feest  
want jij wordt gedoopt in  
de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

(v)

2. Je bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd  
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent van je houdt.

(a) refrein

Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er een bij op dit feest  
want jij wordt gedoopt in  
de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

## **Introductie doop**

Deze ouders hebben gevraagd om hun kindje te mogen laten dopen in het midden van de gemeente: foto's met afbeelding van kinderen: 2, 3, 4, 5, 6, 7

**Zang:** Jos Lipke zingt voor Lucas en de andere kinderen – lied 978:1 en 4  
Aan U behoort, o Heer der Heren

**Gedicht:** door Sandra

*Je hebt iets uit de Hemel meegenomen.  
Je hebt iets van een Engel meegebracht.  
We zien het als je vredig ligt te dromen,  
en wanneer je vrolijk naar ons lacht.  
We hopen dat wanneer je groter groeit,  
dat stukje Hemel in je blijft bestaan.  
en dat stukje Paradijs van Boven,  
je hele leven lang met je mee zal gaan.*

**Doopgebed:** (afb. 8)

**Doopvragen**

**Handoplegging en gebed**

**Vraag aan de gemeente**

**Zingen:** 4<sup>e</sup> couplet **Verbonden met vader en moeder**

4. Nu mag je gaan leven met mensen,  
verbonden in liefde en trouw,  
omdat zij vandaag bij dit dopen  
Gods Naam leggen naast die van jou.  
refrein:

Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt in  
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

**Uitreiken:** Brief en kaars

**Kinderlied – Kinderen gaan naar nevendienst**

**Gebed om de Geest**

**Lezen:** Marcus 10: 43b – 52

**Zingen:** 534

1. Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed  
hun eigen oren deed geloven  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.

**Preek** (afb 9,10, 11)

**Zingen:** 909

1. Wat God doet, dat is welgedaan,  
zijn wil is wijs en heilig.  
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,  
die hand geleidt mij veilig.  
In nood is mij zijn trouw nabij.  
Ja Hij, de Heer der Heren,  
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.  
Hij is mijn licht en leven.  
Ik wil mijzelf van nu voortaan  
blijmoedig aan Hem geven,  
omdat ik weet in vreugd en leed:  
zijn vaderlijke ontferming  
blijft eeuwig mijn bescherming.

3. Wat God doet, dat is welgedaan,  
daar laat ik het bij blijven.  
Al moet ik door de engten gaan  
waar mij de dood zal drijven –  
als God mij leidt kan ik de tijd  
van duisternis verdragen:  
ik zal zijn licht zien dagen.

**Gebeden - Stil gebed - Onze Vader**

**Collectes:** met filmpje

De ouders hangen doopkralen aan het koord in de kerk bij de  
gedachtenisplek van leven en sterven.

**Zingen:** 838:1, 2

1. O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

2. 2. Maak ons volbrengers van dat woord  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezende  
de minste willen wezen.

**Zegen:**

(afb12)