

Liturgie 7 oktober 2018 Israëlzondag

Afbeelding 1

Lied voor de dienst Nlb 802

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:

'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'

Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.

Breng ons saam met uw
ontheemden

naar het nieuw Jeruzalem.

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:

'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'

2. Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.

Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

3. Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.

5. Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Welkom en mededelingen

Zingen: Nlb. 8: 1 en 2

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.

Stil gebed, votum en groet

Zingen : Klein Gloria

Gebed van inkeer

Samenvatting tien woorden

Gebed om de Geest

Kinderlied: Ik wil even bij U komen Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Marcus 10: 1 – 16

Zingen: Nlb788: 1, 2 en 3

1. God die in het begin
uit aarde, naar zijn beeld,
de mensen voor elkaars
geluk geschapen heeft,
Hij doet u samen zijn,
Hij maakt u man en vrouw,
elkanders brood en wijn,
elkanders woord van trouw.

3. Zoals ten einde toe
de mensen twee aan twee
hun lange wegen gaan,
en God gaat met hen mee,
zo zal Hij met u zijn
in leven en in dood,
Hij wordt uw brood en wijn –
en dit geheim is groot.

Lezing: Hebreëen 3: 1-6

Zingen: Nlb 422: 1, 2 en 3

1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

2. Zoals van meet af aan
een mens geen antwoord vindt,
als hij niet door een mens
ten diepste wordt bemind,
zo zult gij nu voortaan
in liefde en in leed
elkanders antwoord zijn,
één lichaam en één geest.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Verkondiging (afbeelding 2, 3 en 4)

Zingen: Nlb 412: 1 en 3

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Kinderen komen terug van hun dienst

Gebeden

Collecte (afbeelding 5)

Viering van het avondmaal

Zingen:

Heilig, Heilig, heilig, hemelhoog verheven
Boven onze mensen: NAAM van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld
Mensen beneden zingen U ter eer

Afbeelding 6

Onze Vader...

Brood en beker delen

Tussendoor zingen: Nlb 80: 1, 2, 4, 6 en 7

1. O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

2. Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

4. Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.

6. Zie van uw hoge hemel neder,
dat onze aanblik U vertedert,
geef op uw eigen planting acht
de zoon die Gij hebt grootgebracht,
brand hem niet weg in uw gericht,
as tot as voor uw aangezicht.

7. Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Slotgebed (afbeelding 7)

Zingen: Nlb 868: 1 en 2

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Zegen