



## **IN DE ICHTHUSKERK**

**Zangdienst 30 september 2018**

Aanvang:19.00 uur

**Thema:**

**'Redding is niet vanzelf sprekend'**

Voorganger: ds. M. van Doorne uit 't Harde

Organist: Gerwin van der Plaats

M.m.v. Chr. Kamper Mannenkoor DEV

o.l.v. Gerwin van der Plaats

**Voor de dienst zingen:** Lied: Bijeen gekomen (melodie 477 OLB)  
Lied 256:1, 3, 4 uit Joh de Heer

Bij een gekomen  
Woord in ons midden.  
Samen zijn wij hier  
In Gods huis.  
Kleinen en groten.  
Niemand verstoten:  
Voor wie God zoekt  
Is hier een huis,  
Bidden en danken,  
Stilte en klanken,

Met elkaar delen,  
Eén zijn met velen  
En zingen keer op keer:  
Jezus is Heer!  
Jong en oud samen  
Zingen nu "amen"  
God in ons midden  
verhoor ons bidden.  
Heel uw gemeente zingt:  
Halleluja

Lied 256

1. Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,  
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,  
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,  
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

*Refrein:*

*Tel uw zegeningen één voor één.  
Tel ze alle en vergeet er geen.  
Tel ze alle, noem ze een voor een,  
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

3. Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed,  
Weet, uw Hemelvader geeft u overvloed.  
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,  
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

*Refrein:*

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,  
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.  
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,  
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

*Refrein:*

**Welkom en mededelingen**

**Intochtlied:** Lied 138:1 uit NLB  
U loof ik, Heer, met hart en ziel,  
in eerbied kniel / ik voor U neder.  
Ja, in de tegenwoordigheid  
der goden wijd / ik U mijn beden.  
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft  
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.  
Gij zult, o Here, wijd en zijd  
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

### **Votum en groet**

**Zingen voor gebed:** Melodie lied 103c uit NLB

1. HERE Jezus heel mijn leven  
Is voor u een open boek  
Alle dagen goede kwade  
Geen gedachte zelfs raakt zoek  
Heel mijn leven staat beschreven  
Elke zegen, elke vloek

2. Aan Uw liefde zijn geen grenzen  
Gij staat stil, Gij gaat niet heen  
Anders dan bij vele mensen  
In uw hart geen harde steen  
Ieder fluistert, niemand luistert  
Gij verstaat mij gij alleen

3. Heer gij hebt mijn hart gelezen,  
Vol van schulden groot en klein  
Maar nu gij mijn gast wilt wezen  
Stroomt mij ziel vol zonneshijn  
Heel mijn leven zal ik geven  
Nu gij bij mij thuis wilt zijn

### **Gebed**

**Zang:** Mannenkoor DEV

**Lezing:** Rechters 10:6-18

**Zingen:** Lied 65:1 uit NLB  
De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.

## **Meditatie**

**Zingen:** Lied 56:4 uit NLB

Geloften heb ik toegezegd, mijn God,  
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet,  
laat mij nu voor de redding van de dood  
lof offers U betalen.

Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale  
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,  
dat ik mag wandelen en ademen  
in 't licht dat leven doet!

**Geloofsbelijdenis:** Lezen (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus, Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,  
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd  
Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden.

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,

de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

Amen

**Zingen:** Lied:197 1 t/m 4 uit Zingend gezegend

1. Ik zie in zo veel dingen de  
De vingers van GODS hand  
Hij zaait zijn zegeningen  
De wereld is zijn land  
Al ligt het zaad verborgen  
Ik weet wel dat het wacht  
Wacht op de zon die morgen  
Verijst in volle pracht!

2. De bloesems aan de bomen  
De vogels in de lucht  
Die zingen God zal komen  
De Geest geeft goede vrucht  
Het woord is uit gesproken  
Het zaad valt wereld wijd  
Uw lente is ontloken  
De grote zomertijd

3. Al woekert nog het onkruid  
Al wordt het zaad vertrapt,  
God rukt het kwaad de grond uit  
Het brandhout wordt gekapt  
De maaiers zullen scheiden  
Het koren van het kaf  
de zaaier zal bevrijden  
de garven uit hun graf

4. ik zie in zoveel dingen  
De handen van de Heer  
Ik zal ik moet wel zingen  
En zingend zie ik meer  
Het zaad groeit zienderogen  
De halmen op gericht  
Lof zij God in den hoge  
De oost is levenslicht

## Gebed

**Collecte:** 1. PKN – Wilde Ganzen 2. Kerk 3. Deurcollecte  
*Tijdens collecte zingen:* Lied 15: 1 t/m 4 uit Joh de Heer  
Lied 488:1, 2 uit Opwekking

1. Als de Heiland zal verschijnen  
In glorie op aard,  
Met Zijn kind'ren, al de Zijnen  
Om zich heen geschaard,  
*Refrein:*  
*O, dan zullen zij juichen,*  
*Rondom Jezus' troon;*  
*'s Heren lof dan vermelden,*  
*Zo heerlijk en schoon.*

2. Als de Meester zal vergaad'ren  
Van heinde en veer,  
Die Hem volgen op Zijn wenken.  
Steeds zoekend Zijn eer,  
*Refrein*

3. Als het Lam Gods op de wolken  
Van zuid en van noord  
Zal verzaam'len uit de volken,  
Wie Hem toebehoort.  
*Refrein*

4. O, mijn ziele, blijf dan waken  
En wachten op Hem,  
Want dat tijdstip zal dra naken,  
Ja, let op Zijn stem.  
*Refrein*

Lied 488  
Heer ik kom tot U;  
neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet  
vind ik rust bij U.  
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van uw liefde.

*Refrein*  
*Houd mij vast,*  
*laat uw liefde stromen.*  
*Houd mij vast,*  
*heel dichtbij uw hart.*  
*Ik voel uw kracht*  
*en stijg op als een arend;*  
*dan zweef ik op de wind,*  
*gedragen door uw Geest*  
*en de kracht van uw liefde.*

Heer, kom dichterbij  
dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen,  
diep in mij.  
En Heer, leer mij uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde

**Zang:** Mannenkoor DEV

**Uittochtlied:** 425:1 uit NLB

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

**Zegen** (Amen 3x)

**De volgende Zangdienst is op 25 nov 2018  
Voorganger: ds. M. Schut**