

Liturgie 30 september 2018 - Kind - Kerk - School en Gezinsdienst

Lied voor de dienst: Trinity ik wens jou

<https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU>

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 133: 1, 2

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.

Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.

2. Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.

't Wordt al een tuin voor God de Heer.

Stil gebed - Votum en groet,

Zingen: Klein Gloria

Kyriegebed met zingen van: 568a .

Daar waar lief - de woont en vre - - de

5
daar waar lief - de woont, daar is God met ons
3

Zingen: 96 uit Opwekking voor kids - Ik vind het fijn om jou te helpen en je vriend te zijn. https://www.youtube.com/watch?v=R48_dsoBYv0

Sketch over Zacheus

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om de Geest

Lezing OT: 1 Samuël 20: 18 – 24 en 35 – 21:1

Zingen: 607

1. Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.

2. Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed. Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3. Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop u tegemoet
zolang ik leven mag.

Lezing NT: Marcus 2:1 - 12

Zingen: 556:1, 2, 3, 4

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Preek (afb 2, 3, 4)

Zingen: 418:1, 2, 3

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweene.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Kinderen komen terug van kindernevendienst

Gebeden met zingen van Onze Vader - melodie I am sailing

(a)

On - ze Va - der, on - ze Va - der,
ging Jouw Naam maar in het rond
als een lo - pend vuur van lief - de,
mor - gen - licht en warm - te - bron.

- (v) 2. Werd Jouw Rijk van recht en vrede
door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie
tot een hemel hier op aard.
- (m) 3. Laat niet af van onze wereld;
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander
zonder baat of winstbejag.
- (v) 4. Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn.
Maar vernietig al wat kwaad is.
Onze Vader, maak ons vrij.
- (a) 5. Want door wie bestaat de aarde
en de hoop op haar behoud?
Door wie anders onze Vader,
door wie anders dan door Jou.

Collecte: met zingen van: Amen Jezus is mijn vriend
<https://www.youtube.com/watch?v=7b4y9hEHRBI>

Slotlied: 419

1. Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

(afb 5)

Zegen

(afb 6)