

Liturgie 23 september 2018

Lied voor de dienst: 362

een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weg getild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 19:1, 3

1. De hemel roemt de Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

3. Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

Stil gebed, Votum en groet,

Zingen: Klein gloria

Gebed om heelheid

Zingen: 686:1, 3

1. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld.

3. De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Samenvatting wet (afb 2)

Kinderlied: Ben je groot of ben je klein

<https://www.youtube.com/watch?v=B4itMXMpTN0>

Kinderen naar nevendienst

Gebed om de geest

Zingen: 851:1, 2 en 5, 6

1. Gij, hemelhoog verheven, zo ver en zo nabij, zozeer ons toegenegen en zo veeleisend, Gij, 2. kunt Gij het kwaad verhoeden dat alom wordt begaan of ooit het leed vergoeden uw schapen aangedaan

5. Als ik word afgebroken, als ik ben uitgedoofd, wordt dán het woord gesproken waarin ik heb geloofd?

6. Zult Gij het licht vergaren dat hier ten einde gaat om zo te openbaren uw gave dageraad?

Lezing uit het NT: Marcus. 9:30 - 37

Zingen: 991:1, 2, 3, 4, 5

1. De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop, zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop.

2. God moge ons behoeden, wij zien elkander aan, de broeder kent de broeder als een die voor moet gaan.

3. Zo staat het voorgeschreven, zo is het steeds voorzeggd, wie achter is gebleven krijgt eerstgeboorterecht.

4. Het onderste komt boven, de torens vallen om, het woord is aan de doven, de waarheid aan de droom.

5. Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

Epistellezing: Jakobus 3:16 – 4: 6

Zingen: 841

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderduit;

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

Preek (afb 3, 4, 5)

Zingen: 838:1, 2 ,3

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vrucht dragen zal.

2. Maak ons volbrengers van dat
woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Kinderen komen terug

Gebeden: Gesproken – Stil - Onze Vader

Collecte (afb 6)

Zingen: 902:1, 5

1. Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: 'Ach Here, hoor mij!'
En wat mij kwelt wordt klein.
Al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.

5. Wat er mij ook gebeure,
in eeuwigheid zijt Gij,
en wat ter wereld, Here,
zou scheiden U en mij?
Al tonen zich verbolgen
de groten van de tijd,
geen honger of vervolging,
niets dat mij van U scheidt.

(afb 7)

Zegen

(afb. 8)