



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 26 augustus 2018

Aanvang:19.00 uur

Thema:

‘De Bijbel kan me nog meer vertellen’

Voorganger: ds. J. van Baardewijk uit Duiven

Organist: Jurjan Lipke

M.m.v. Beert van Oene uit Wezep - Zang

Voor de dienst zingen: Lied 183:1, 2, 3, 4 uit Evangelische Liedb en
Lied 132: 1, 2, 5 uit Joh. de Heer

1. Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij:

Ik ben in Jezus, Hij blijft in mij!

Door Hem herboren, onder het kruis
volg ik mijn Heiland zo kom ik thuis.

Refrein:

Dit is mijn vreugde: Christus in mij;

dit is Gods eigen, zo maakt Hij vrij.

Blijven in Christus, nu en altijd,

dat is mijn leven, mijn zekerheid.

2. Dit is de weg: te gaan op zijn Woord

't spoor van de voeten, voor mij doorboord.

Ik moet aan 't kruis, maar met Hem verrijst
een nieuwe mens die God dient en prijst!

Refrein:

3. Dit is mijn doel het oude is voorbij:

alles voor Jezus, niets meer van mij.

Alles op aarde staat in zijn gloed,

nu ik de hemel in Hem ontmoet.

Refrein:

4. Dit zal mij troosten, dit geeft mij kracht:

dat ik zijn grote toekomst verwacht!

Ga ik door diepten, lijden en pijn

zijn komst zal vrede, heerlijkheid zijn.

LIED 132

1. Heer! ik hoor van rijke zegen.

Die Gij uitstort keer op keer;

Laat ook van die milde regen.

Dropp'len vallen op mij neer:

Ook op mij, ook op mij,

Dropp'len vallen ook op mij.

2. Ga mij niet voorbij, o Vader,

Zie, hoe mij mijn zonde smart;

Trek mij met Uw koorden nader.

Stort Uw liefd' ook in mijn hart.

Ook in mij, ook in mij.

Stort Uw liefde ook in mij.

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,

Bloed van Jezus, rijk en vrij,

Gods genade, sterk en machtig,

O, verheerlijk U in mij.

Ook in mij, ook in mij,

O, verheerlijk U in mij.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Lied 868:1 t/m 5 NLB

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegend.
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied 5: 1 t/m 5 uit Tussentijds

1. In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons mee

Gebed

Zang: Beert van Oene

1. Zingt, gij afgelegen landen - (Joh. de Heer 479)
2. Geen liefde zo wonder mooi - (melodie: Mijn Jezus, ik hou van u)
3. Rots waarop wij bouwen - (Joh. de Heer 528)

Lezing: Psalm 1: 1 – 6 en 2 Timoteüs 3:14 - 17

Herziene Statenvertaling

2 Tim.3:14 Blijft jij echter bij wat u geleerd hebt en *waarvan* je verzekerd bent, omdat je weet van wie je het geleerd hebt, 15 en je van jongs af de heilige Schriften kent, die je wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 16 Heel *de* Schrift *is* door God ingegeven en is nuttig om *daarmee* te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren *en* op te voeden in de rechtvaardigheid, 17. opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Bijbel in gewone taal

Gebruik de heilige boeken

¹⁴Timoteüs, blijf trouw aan wat je geleerd hebt, en aan het geloof waarvan je overtuigd bent. Je weet dat je goede leraren gehad hebt. ¹⁵En de heilige boeken ken je al sinds je kindertijd. In die boeken kun je wijsheid vinden. Ze leren je dat mensen gered kunnen worden door het geloof in Jezus Christus. ¹⁶Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin staat, gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven. ¹⁷Dankzij de heilige boeken kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen.

NBV

¹⁴Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren ¹⁵en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je

wordt gered door het geloof in Christus Jezus. ¹⁶Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, ¹⁷zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Zingen: Lied 273:1, 2, 3 uit Zingend gezegend (melodie gez.479 OLB)

1. Een venster, open naar het leven, mijn kamer heeft, hoe klein, een raam;
De toekomst is niet afgeschreven, maar lacht mij toe in Christus' naam
Al wie door dit venster ziet geloofd zijn eigen twijfel niet.

2. Al zie ik soms geen hand voor ogen, geen zon, geen maan,
Geen hoge ster; al denk ik soms : het is gelogen,
Die God-nabij is mij te ver, toch staar ik op geen muur mij blind,
Eén venster opent Hij; zijn kind.

3. Al zwierf ik over vele wegen, al kom ik in het donker thuis,
Al zijn de ruiten nat van regen, door dit raam zie ik, langs het kruis,
Voorbij de heuvel Golgotha, een land van licht - halleluja !

Meditatie

Zingen: Lied 281 uit Opwekking

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U,
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

Geloofsbelijdenis: zingen (staande) - melodie gez. 460 OLB

1. Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid-
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

3. Ik geloof: de Geest , de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paas licht dat ons graf ontsluit-
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik God uw glorie uit!

Gebed

Collecte: 1. Diaconie – EBC 2. Kerk 3. Deurcollecte

Tijdens collecte zingen: Lied 41:1, 2, 3, 4 en Lied 150:1, 2, 3. uit Joh. de Heer

1. De nacht vlood heen, 't is helder dag!
Er is blijdschap in mijn ziel!
Mijn vrees is weg, Gods vree woont daar,
Er is vreugde in mijn ziel!

Refrein:

Er is vreugde, hemelvreugde,
Hemelvreugde hier op aard.
Te weten Jezus mint ook mij,
Is mij meer dan alles. waard.

2. Mijn tranen droogde Jezus' hand,
Er is vreugde in mijn smart.
'k Ben pelgrim naar het hemels land,
Doch met blijdschap in mijn hart!

Refrein:

3. Eens was mijn hart vol duisternis,
Maar God sprak eens: „Daar zij licht!”
Nu heb 'k een hemel reeds op aard
En een hemel nog in 't zicht.

Refrein:

4. Door Jezus' macht, door Hem alleen,
Kan ik overwinnaar zijn;
En waar ik kom, ik jubel luid:
Ja, des Heilands bloed maakt rein.

Refrein:

Lied 150

1. Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
Altijd vrij tot God mag gaan
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neer,
Juist omdat wij 't al niet brengen,
In 't gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden,
Tot Hem, Die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, Die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, Die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neer gedrukt door zorg,
Dierb're Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg,
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot de Heer;
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Zang: Beert van Oene

1. Uw woord, o GOD is liefde en licht - (Joh. de Heer 51)
2. Hoog boven alle vragen - (melodie: You raise me up)
3. Blijf bij mij Heer- (Evangelische Liedb172)

Uittochtlied: 268:1, 2 uit NLB

1. Goede herder, als wij slapen,
heel deze nacht,
waak dan over al uw schapen,
heel deze nacht;
dat wij dromen zonder zorgen,
veilig rusten tot de morgen –
lieve God, bij U geborgen,
heel deze nacht.

2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn,
bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven,
eeuwig in uw licht geheven –
allen door uw trouw omgeven,
bij dag en nacht.

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 30 sept 2018
Voorganger: ds. M. van Doorne uit 't Harde
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. Chr. Kamper Mannenkoor DEV uit Kampen
o.l.v. Gerwin van der Plaats