

Liturgie 26 augustus 2018

Lied voor de dienst Nlb 783: 1 oefenen

1. Voor mij is geluk
de wind om mijn oren,
de zon in de lucht
en languit in 't gras.
Voor mij is geluk
de stilte te horen
om zo te ontdekken
hoe het ooit was.

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 103: 5 en 9

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

9. Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Stil gebed, aanvangswoord en groet

Zingen : Nlb 304: 1, 2 en 3

1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed om ontferming

Zingen: Nlb 783: 1, 2 en 3

1. Voor mij is geluk
de wind om mijn oren,
de zon in de lucht
en languit in 't gras.
Voor mij is geluk
de stilte te horen
om zo te ontdekken
hoe het ooit was.

3. Voor mij is geluk
om vrede te maken.
De hoop dat het kan,
die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk

2. Voor mij is geluk
het leven te delen,
een hand in mijn hand
en samen op pad.
Voor mij is geluk
mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluisteren:
'Jij bent mijn schat'.

de ruzies te staken,
om muren te slechten,
stoppen met strijd.
Om liefde te geven,
nu en altijd.

Gebed om de Heilige Geest Kinderlied Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Spreuken 17: 6

Zingen: Nlb 863: 1, 5 en 6

1. Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

6. Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

5. Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

Lezing: Prediker 11: 7 en 12: 1

Zingen: Nlb 981: 1, 2 en 5

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht

Verkondiging

Zingen: Lied – Waar je woont op deze wereld

Waar je woont op deze wereld,
tussen bloemen of beton,
elke dag is er nieuw leven,
elke dag een nieuwe zon,
elke dag een nieuwe kans ook
om opnieuw op weg te gaan
en te zoeken naar het wonder
van de Heer in ons bestaan.

Waar je woont op deze wereld,
tussen bloemen of beton,
tussen haat of tussen liefde,
elke dag is er een zon,
elke dag een nieuwe kans ook
't woord van Christus te verstaan,
door de ogen van de ander
kijkt de Heer ons steeds weer aan.

Waar je woont op deze wereld,
tussen bloemen of beton,
tussen twijfel, tussen hopen,
elke dag is er een zon.
Elke dag een nieuwe kans ook
samen weer op weg te gaan,
samen werken in zijn liefde,
samen werken in zijn naam.

Kinderen komen terug van hun dienst

Gebeden

Collecte

Slotlied: Nlb 834: 1, 2 en 3

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen

Zingen: Nlb 416: 4

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.