

# Liturgie 12 augustus 2018 – Geschenken van geloof

(afbeelding 1 )

## Lied voor de dienst: 221

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

## Welkom en mededelingen

### Intochtslied: 92: 1, 3

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,  
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig  
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,  
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

3. Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.  
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.  
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,  
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

## Stil gebed - Votum en groet

Zingen: Klein gloria

## Gebed om heelheid

**Zingen:** 833 ( 3x )

Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij

## **Samenvatting van de tien woorden**

**Het lied voor de kinderen:** God is een kunstenaar

<https://www.youtube.com/watch?v=DPPBQRTzBQY>

*Kinderen gaan naar de nevendienst*

## **Gebed om de geest**

**Lezing:** 2 Koningen 4: 8 - 17

**Zingen:** Psalm 134 ( oude berijming )

1. Looft, looft nu aller heren Heer',  
Gij zijne knechten, geeft Hem eer,  
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt  
En voor Zijn dienst in ijver blaakt!

2. Heft uwe handen naar omhoog,  
Slaat naar het Heiligdom uw oog,  
En knielt eerbiedig voor Hem neer:  
Looft, looft nu aller heren Heer'!

3. Dat 's Heeren zegen op u daal';  
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.  
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:  
Looft, looft dan aller heren Heer'!

**Lezing uit het NT:** Marcus 7: 24 – 30

**Zingen:** 836: 1, 3, 4

1. O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld,  
met liefde zijn vervuld.

3. O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,  
waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond,  
en in hun midden stond.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is,  
hoe schoon uw vrede is.

**Preek** ( afbeelding 2, 3, 4 )

**Zingen:** 909

1. Wat God doet, dat is welgedaan,  
zijn wil is wijs en heilig.  
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,  
die hand geleidt mij veilig.  
In nood is mij  
zijn trouw nabij.  
Ja Hij, de Heer der Heren,  
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.  
Hij is mijn licht en leven.  
Ik wil mijzelf van nu voortaan  
blijmoedig aan Hem geven,  
omdat ik weet  
in vreugd en leed:  
zijn vaderlijke ontferming  
blijft eeuwig mijn bescherming.

3. Wat God doet, dat is welgedaan,  
daar laat ik het bij blijven.  
Al moet ik door de engten gaan  
waar mij de dood zal drijven –  
als God mij leidt  
kan ik de tijd  
van duisternis verdragen:  
ik zal zijn licht zien dagen.

*Kinderen komen terug*

**Gebeden:** gesproken – stil gebed - het Onze Vader

**Collecte** ( afbeelding 5 )

**Zingen:** 978:1, 3, 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.

( afbeelding 6 )

**Zegen**

( afbeelding 7 )