

# **Liturgie 29 juli 2018**

## **Lied voor de dienst Nlb 275**

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,  
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  
niet hoog en breed van ons vandaan.

Gij zijt zo mens'lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.

Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.

Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.

## **Welkom en mededelingen**

## **Bemoediging en gebed van toenadering**

### **Zingen: Nlb 27: 1 en 7**

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

7. O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!  
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed!  
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,  
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

## **Kyrie-gebed om ontferming over de nood van de wereld**

**Zingen : Nlb 305**

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,

vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

## **Gebed voor de opening van het Woord Kinderlied Kinderen gaan naar de nevendienst**

**Lezing: Jesaja 63: 7 – 14**

**Zingen: Nlb 723**

1. Waar God de Heer zijn schreden zet  
daar wordt de mens, van dwang gered,  
weer in het licht geheven.  
Als 's Heren woord weerklinkt met macht  
wordt aan het volk dat Hem verwacht  
de ware troost gegeven.  
Zijn Geest weerstaat de valse schijn  
en schrijft in harten het geheim  
van 's Vaders grote daden.  
Zo leven wij om Christus' wil  
te allen tijd gerust en stil  
alleen van zijn genade.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord  
drijft rusteloos de eeuwen voort  
wat mensen ook verzinnen.  
En waar de weg onvindbaar scheen  
mochten wij door geloof alleen  
de tocht opnieuw beginnen.  
Gij hebt de vaders bevrijd  
en uit het diensthuis uitgeleid  
naar 't land van melk en honing.  
Hervorm, herschep ook ons geslacht,  
opdat het door de wereldnacht  
de weg vindt naar uw woning.

## **Eerste deel overdenking Orgelspel**

**Lezing:** Marcus 6 : 45 – 52

**Zingen:** Nlb 933

1. Gij ziet ons vechten met de macht  
van dood en chaos, angst en nacht.  
Gij komt ons reddend tegemoet  
en treedt de golven met uw voet.

2. Maar wij herkennen niet uw gaan  
en zien U voor een spookbeeld aan,  
want mateloos zijn wij verblind  
in ons gevecht met storm en wind.

3. Heer, dwing de stormwind weg te gaan  
en raak ons met uw geestkracht aan,  
opdat wij over 't boze tij  
het land zien aan de overzij.

**Tweede deel van de overdenking** ( afbeeldingen meer)

**Orgelspel**

Kinderen komen terug van de nevendienst

**Gebeden**

**Collecte**

**Slotlied:** Nlb 413

1. Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuwige, ongeziene,  
looft uw liefde en zingt ervan.  
Alle engelen, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
'Heilig, heilig, heilig' toe!

3. Heer, ontferm u over ons,  
open uwe vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.

**Wegzending en zegen**