

Liturgie 22 juli 2018

Afbeelding 1

Lied voor de dienst Nlb 272

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.

Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.

Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

2. Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ´t oog op richt.

Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.

Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3. Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.

Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.

Wie ´t zingend overstemt is Kains deelgenoot.

4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ´t leed die van de aarde schreit.

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,

opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Welkom en mededelingen

Bemoediging en gebed van toenadering

Zingen: Nlb 68: 3 en 7

3. O God, de wonderen die Gij deed,
toen Gij daar voor ons henen schreed!

De aarde werd bewogen.

Dit is de berg van uw verbond!

Uw stromen drenken hier de grond,

hier daalt Gij uit den hoge.

Een regen van vrijgevigheid

hebt Gij uw erfdeel toebereid,

uw erfdeel dat versmachtte.

Uw schare heeft zich daar gezet;

dit is uw woord, dit is uw wet:

Gij geeft ons nieuwe krachten.

7. God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen

Kyrie-gebed om ontferming over de nood van de wereld

Zingen : Nlb 869: 1, 4 en 6

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezing
mijn dank aan U bewijzen.

4. Ik riep de Heer aan in de nood:
'O God, hoor naar mijn klagen!'
Toen redde Hij mij van de dood.
Zijn goedheid blijft ons dragen.
Daarom, o Here, dank ik U, –
o dank Hem met mij, dank Hem nu!
Geef onze God de ere!

Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijd u zeer!
Geef onze God de ere!

Gebed voor de opening van het Woord

Kinderlied

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Jeremia 23: 5 - 6

Lezing: Efeze 1 : 15 – 23

Zingen: Nlb 360

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

4. Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

6. Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

5. Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Eerste deel overdenking

Meditatief orgelspel

Lezing: Marcus 6 : 30 – 44

Zingen van A.F. Troost lied 54

1. Twee vissen en vijf broden,
meer was er niet van node
voor vijfmaal duizend man.
De Heer zag naar de velen,
begon het brood te delen
en ieder at ervan.

2. Twee vissen en vijf broden,
meer is er niet van node,
het is voor God genoeg;
als wij het onze geven
dan blijft er om te leven
nog meer dan Hij ons vroeg.

3. Twee vissen en vijf broden,
meer was er niet van node
daar in het groene gras;
want op de stille stranden
stonden twaalf volle manden
met brood dat over was.

Tweede deel van de overdenking (afbeelding 2)

Zingen: Nlb: 995

1. O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2. O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid

Kinderen komen terug van hun dienst

Gebeden

Collecte

Slotlied: Nlb 836

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Wegzending en zegen