



# **IN DE ICHTHUSKERK**

**Zangdienst 24 juni 2018**

Aanvang:19.00 uur

**Thema:**

**‘Kom en zie Gods daden’**

Voorganger: ds. M. van Doorne

Organist: Gerwin van der Plaats

M.m.v. Chr. Kerkkoor - Zingend Getuigen  
uit Kampen

**Voor de dienst zingen:** Lied 346:1, 2, 3 en Lied 396:1, 2, 3 uit Evangelische Liedb.

1. Ik wil zingen van mijn Heiland,  
van zijn liefde, wonder groot,  
die zichzelf gaf aan 't kruishout  
en mij redde van de dood.

*Refrein:*

Zing, o zing van mijn Verlosser,  
met zijn bloed kocht Hij ook mij.  
Aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn schuld en ik was vrij.

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen,  
hoe Hij op zich nam mijn straf;  
hoe in liefde en genade,  
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

*Refrein:*

3. 'k Wil mijn dierbre Heiland prijzen,  
spreken van zijn grote kracht,  
Hij kan overwinning geven  
over zond' en satans macht.

*Refrein:*

Lied 396

1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven.  
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.  
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?  
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.

*Refrein:*

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.  
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan,  
Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus,  
dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.

2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen.  
Help hen, die vielen, breng troost in hun smart.  
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen.  
Wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart.

*Refrein:*

3. Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,  
't wordt door Hem zelve geschat naar zijn waard',  
en eens daarboven, daar vinden we weder,  
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard.

*Refrein:*

**Welkom en mededelingen**

**Intochtlied:** Lied 66:1 NLB

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorieijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen.  
Geducht zijn uwe daden, Heer.  
Uw tegenstanders, diep gebogen,  
aanvaardden veinzend uw beleid.  
Heel de aarde moet uw naam verhogen,  
psalmzingen uwe majesteit.

**Votum en groet****Zingen voor gebed:** Lied 133:1, 3, 5 uit Joh. de Heer

1. Hij die rustig en stil.  
Zich steeds voegt naar Gods wil,  
Hem in alles vertrouwt en gelooft;  
Die slechts hoort naar Zijn stem,  
Zich geheel geeft aan Hem,  
Smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

*Refrein:*

Zie slechts op Hem,  
Volg gehoorzaam Zijn stem;  
blijf maar rustig vertrouwen.  
Altijd ziende op Hem.

3. Wordt u moeite en strijd  
Door de mensen bereid:  
Zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed!  
Hij draagt u; ook uw kruis.  
Brenkt straks veilig u thuis,  
Zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'.

*Refrein:*

5. O, hoe groot is 't genot  
Als men wandelt met God,  
Hier door 't leven gaat, eerlijk, oprecht;  
Als in droefheid of vreugd  
Men in Hem zich verheugt,  
En zijn al op 't altaar heeft gelegd.

*Refrein:***Gebed**

**Zang:** Zuigend Getuigen

**Lezing:** Psalm 66: 1 - 9

**Zingen:** Lied 66:2 uit NLB

2. Kom, zie nu de geduchte werken  
die God aan mensen heeft gedaan:  
Hij stelde aan de wateren perken,  
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.  
Laat zich ons hart in Hem verblijden:  
God houdt de volken in het oog.  
Zijn rijk is over alle tijden.  
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

**Meditatie**

**Zingen:** Lied 66:5, 7 uit NLB

5. Ik kom met gaven in mijn handen.  
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht  
en brengt U, Heer, de offeranden,  
U in benauwdheid toegezegd.  
Brandoffers wil ik U bereiden  
en zoete geuren op doen gaan.  
Ik wil U heel mijn leven wijden:  
aanvaard het, neem mijn offer aan.

7. De naam des Heren zij geprezen!  
Hij, die getrouw is en nabij,  
heeft mijn gebed niet afgewezen.  
De Heer is goed geweest voor mij.

**Geloofsbelijdenis:** lezen (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus, Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,  
die ontvangen is van de heil'ge Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden.  
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,  
de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden;  
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

Amen

**Zingen:** op de melodie van 357 uit Evangelische Liedb.

Ik geloof dat er een GOD is

Die de mensen leven geeft,

Die er is voor wij er waren

Die zal zijn die eeuwig leeft.

IK geloof in JEZUS CHRISTUS

Die de mens is voor gegaan,

Die de dood heeft overwonnen,

Hij biedt ons nieuw leven aan.

Ik geloof in kracht van boven

In de geest die inspireert,

Die op zoek blijft naar ons mensen,

Die ons trouw en liefde leert.

Ik geloof in eeuwig leven,

Leven dat ons overstijgt,

Geen begin en ook geen einde,

Leven waar men deel aan krijgt.

## Gebed

**Collecte:** 1. Diaconie – EBC 2. Kerk 3. Deurcollecte

*Tijdens collecte zingen:* 82:1, 2, 3 uit Joh. de Heer en 167:1, 2 uit Opwekking

1. Zouden wil ook eenmaal komen,

Waar de levens stroom ontspringt,

En aan d' altijd groene zomen,

Christus, Kerk Zijn lof steeds zingt?

*Refrein:*

*Laat ons streven eens te komen*

*Aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,*

*Waar aan d' altijd groene zomen,*

*Christus Kerk 't Hosanna zingt.*

2. Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,

Daar verlost van zond' en pijn,

Rein van alle smet genezen,

meer dan d' englen Gods te zijn.

*Refrein:*

3. Laat ons in die hope leven;

God, Die ons haar vreugde biedt,

Wil Zijn Geest als pand ons geven,

Dat genade ons is geschied.

*Refrein:*

Lied 167

1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,

Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden samen zoeken naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.  
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

**Zang:** Zingend Getuigen

**Uittochtlied:** 1014:1, 2, 4, 5 uit NLB

- |  |   |
|--|---|
| 1. Geef vrede door van hand tot hand,<br>je moet die schat bewaren;<br>bescherm haar als een tere vlam,<br>behoed haar voor gevaren.             | 2. Geef vrede door van hand tot hand<br>met liefde, onze redding;<br>wees vriendelijk in woord en daad<br>bewogen om Gods schepping.                |
| 4. De sterke, zachte hand zij dank,<br>die meer dan troost kan geven:<br>als woorden stokken, spreekt de hand<br>in vriendschap, steun en zegen. | 5. Geef Christus door van hand tot<br>hand,<br>zijn liefde schenkt ons leven.<br>Geef vrede door, geef haar een kans:<br>een schat om uit te delen. |

**Zegen** (Amen 3x)

**De volgende Zangdienst is op 26 aug 2018**  
**Voorganger: ds. J. van Baardewijk uit Duiven**  
**Organist: Jurjan Lipke**  
**M.m.v. Beert van Oene uit Wezep - Zang**