

# Liturgie 3 juni 2018

## Welkom en mededelingen Votum en groet

**Openingslied:** NLB 30: 1, 2 en 5

1. Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd,  
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd!  
Mijn God, om hulp riep ik U aan,  
en Gij schonk mij dit nieuw bestaan!  
Het donker doodsrijk met zijn dreiging  
werd tot een schaduw die voorbijging.

2. Hef tot zijn eer een lofzang aan,  
gij die de Heer zijt toegedaan.  
Zijn gramschap duurt een kleine tijd,  
een leven zijn goedgunstigheid.  
Die wenend 's nachts is neergezegen  
gaat met gejuich het zonlicht tegen.

5. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei  
veranderd in een blijde rei!  
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan,  
uw vreugdekleed deed Gij mij aan,  
dat ik zou zingen tot uw ere  
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!

## Stil gebed

**Kyriegebed:** NLB 300C Allen; kyrie eleison

1. Ontferm u over de aarde,  
Kyrie eleison.  
over de dieren, over de planten,  
over de zee, het land en de lucht...  
Laat uw hart spreken,  
Kyrie eleison.  
Kyrie eleison.

2. Ontferm u over de mensen,  
Kyrie eleison.  
over hun liefde, over hun zorgen,  
over verdriet van groot en van  
klein...  
Laat uw hart spreken,  
Kyrie eleison.  
Kyrie eleison,  
Kyrie eleison.

3. Ontferm u over de wereld,  
Kyrie eleison.  
over de volken, over hun wensen,  
over een kind dat zoekt en niet vindt...  
Laat uw hart spreken,

Kyrie eleison.  
Kyrie eleison.  
Laat uw woord horen.  
Kyrie eleison.  
Wil ons vergeven.  
Kyrie eleison.  
Blijf hier aanwezig.  
Kyrie eleison.  
Kyrie eleison.  
Kyrie eleison.

**Glorielied:** NLB 705: 1 en 4

1. Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de heilige Geest, de Trooster,  
de Drie-enige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-enige in zijn troon!

4. Halleluja, lof, aanbidding  
brengen engelen U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U der heren Heer!

**Gebed van de zondag**

**Kinderlied** Opwekking 139: Hij alleen  
Kinderen gaan naar de nevendienst

**Lezing:** Zacharia 8: 18 – 23

**Zingen:** NLB 1016

1. Kom, laat ons opgaan naar de berg  
waar God de vrede leert:  
een ploegschaar maak je van je  
zwaard,  
een snoeimes van je speer.  
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.  
Sjaloom, Jeruzalem.

2. Wij gaan waar onze voeten gaan,  
God zet ons op het spoor  
naar vrede en gerechtigheid,  
zijn voetstap gaat ons voor.  
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.  
Sjaloom, Jeruzalem.

3. Uit Sion zal de wet uitgaan  
en uit Jeruzalem  
het woord dat ons de vrede leert,  
sjaloom in naam van Hem.  
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.  
Sjaloom, Jeruzalem.

4. Wij gaan waar onze voeten gaan  
de weg van onze Heer,  
een ploegschaar maak je van je zwaard,  
een snoeimes van je speer.  
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.  
Sjaloom, Jeruzalem.

**Lezing:** Marcus 5: 21 – 43

**Zingen: NLB 938**

1. Christus die u wilt tooien  
in het gewaad der schrift,  
ik berg mij in haar plooien.  
Met mijn bestaan op drift,  
met mijn gemiste kansen,  
mijn schaamte en mijn spijt,  
mag ik mij daar verschansen.  
Uw woord alleen bevrijdt.

2. Christus die u bekleed hebt  
met wat geschreven staat,  
en die terdege weet hebt  
van wat mij lijden laat,  
U grijp ik bij uw kleren  
en laat niet los tenzij  
Gij u tot mij wilt keren,  
uw zegen legt op mij.

**Uitleg en verkondiging****Zingen: NLB 837**

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:  
laten wij anderen bloeden,  
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede.  
Spreek uw genezend woord vol macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede.

3. Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4. Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.

*Kinderen komen terug van de nevendienst*

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
Collecte**

### **Slotlied: NLB 723**

1. Waar God de Heer zijn schreden zet  
daar wordt de mens, van dwang gered,  
weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht  
wordt aan het volk dat Hem verwacht  
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn  
en schrijft in harten het geheim  
van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil  
te allen tijd gerust en stil  
alleen van zijn genade.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord  
drijft rusteloos de eeuwen voort  
wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen  
mochten wij door geloof alleen  
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd  
en uit het diensthuis uitgeleid  
naar 't land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,  
opdat het door de wereldnacht  
de weg vindt naar uw woning.

### **Wegzending en Zegen**

#### **Zingen: NLB 425**

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.