

# Liturgie 27 mei 2018

Trinitatis

( afb. 1 )

**Lied voor de dienst:** 909

1. Wat God doet, dat is welgedaan,  
zijn wil is wijs en heilig.  
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,  
die hand geleidt mij veilig.  
In nood is mij  
zijn trouw nabij.  
Ja Hij, de Heer der Heren,  
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.  
Hij is mijn licht en leven.  
Ik wil mijzelf van nu voortaan  
blijmoedig aan Hem geven,  
omdat ik weet  
in vreugd en leed:  
zijn vaderlijke ontferming  
blijft eeuwig mijn bescherming.

3. Wat God doet, dat is welgedaan,  
daar laat ik het bij blijven.  
Al moet ik door de engten gaan  
waar mij de dood zal drijven –  
als God mij leidt  
kan ik de tijd  
van duisternis verdragen:  
ik zal zijn licht zien dagen.

## Welkom en mededelingen

**Intochtslied:** 93:1, 4

1. De Heer is koning, Hij regeert altijd,  
omgord met macht, bekleed met majesteit.  
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.  
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,  
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.  
Tot sieraad is uw hoge heiligheid  
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

## **Stil gebed - Votum en groet, Klein gloria zingen**

### **Gebed om heilheid**

**Zingen:** 8: 1, 2, 3

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil en doet uw haters buigen voor uw wil.

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

**De 10 woorden** (afb. 2 )

**Het lied voor de kinderen:** <https://www.youtube.com/watch?v=n5kh4pXQSYI>  
*Kinderen naar nevendienst*

### **Gebed om de geest**

**Lezing: Exodus 3: 1 – 6**

**Zingen:** 23c: 1, 2, 3

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek; daar rust ik aan een stille stroom - en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan, de paden van gerechtigheid, ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn, U gaat steeds aan mijn zij. Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf geeft steun en veiligheid.

## Lezing uit het NT: Johannes 3: 1 – 16

### Zingen: 528

1. Omdat Hij niet ver wou zijn  
is de Heer gekomen.

Midden in wat mensen zijn  
heeft Hij willen wonen.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

2. Overal nabij is Hij  
menselijk allerwegen.

Maar geen mens herkent Hem, Hij  
wordt gewoon verzwegen.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

3. God van God en licht van licht,  
aller dingen hoeder,  
heeft een menselijk gezicht,  
aller mensen broeder.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

### Preek (afb 3, 4, 5 )

### Zingen: 675

1. Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgedaan.  
Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn.  
Halleluja!

*Kinderen terug van kindernevendienst*

**Gebeden – Gesproken – Stilte-- het Onze Vader  
Collecte (afb. 6)**

**Zingen: 705: 1, 2, 3**

1. Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de heilige Geest, de Trooster,  
de Drie-enige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-enige in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde  
ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja,  
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der engelen,  
ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken;  
aarde en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja,  
loof de koning, heel zijn kerk!

(afb. 7)

**Zegen**

(afb. 8)