

# Hemelvaartsmorgen 2018

(afb 1 )

Lied voor de dienst op melodie Liedboek 1973 gez. 446

F. Troost: lied 312

1. Uw hemel, Heer, is niet te hoog  
voor wie de aarde ziet-  
Gij hebt de mensen op het oog,  
hun vreugde, hun verdriet.

2. Vergeef ons, Heer- wij zijn verblind  
door trots en eigenwaan;  
wij zoeken waar geen weg begint  
de hemel in te gaan

3. Wij roepen U- maar niemand hoort  
wat rondom wordt gezegd ;  
wij hebben ongehoord uw woord  
verstoord terzij gelegd.

4 Vergeef ons, Heer- wij zijn verdoofd  
door eigen stemgeluid;  
de hoogmoed heeft ons hart beroofd  
en blijdschap is zijn buit.

5. Heer Jezus, licht en levenswoord,  
o geef ons, doof en blind,  
een oog dat ziet, een oor dat hoort,  
een hart dat U bemint.

6. Uw liefde is een regenboog;  
zij zoekt zichzelf niet,  
zij heeft de aarde op het oog,  
dat die uw hemel ziet!

## Welkom en mededelingen

**Intochtslied:** 47:1, 2

1. Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd,  
prijs met handgeklap / 's Heren koningschap.  
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,  
zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht.  
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land,  
die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.  
Luid bazuingeschal / meldt het overal.  
Zing Gods eer, hef aan, / 's konings eer, hef aan.  
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,  
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!  
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

### **Stil gebed - Votum en groet Gebed van verootmoediging**

**Zingen:** Opwekking 125:1, 2, 4

1. Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed,  
vergeef mijn zonden nu  
en reinig mijn hart.

2. Met Uw liefde de Heer,  
kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed.

4. Jezus, op Uw woord,  
vestig ik mijn hoop,  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U

### **Gebed om de geest**

**Lezing:** Handelingen 1: 4 - 11

We luisteren naar piano-intermezzo door Krista Bregman  
(afb. 2)

**Lezing:** Efeziërs 4: 1 - 15

**Zingen:** 801:1, 2, 3, 4, 6

1. Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort.

2. Liederen zingend vol vertrouwen  
tot zij in het eeuwig licht  
in elk ander mens aanschouwen  
't lichten van Gods aangezicht.

3. Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal.

4. In ons hart is dit de luister,  
dit de liefde die ons leidt  
op de kruistocht door het duister  
naar de lichte eeuwigheid.

6. Eén van hart en één van zinnen,  
één in onze aardse strijd,  
in ons hemels overwinnen,  
één in tijd en eeuwigheid.

**Preek** (afb. 3, 4, 5)

**Zingen:** Liedboek 1973 316: 1, 2, 3, 4



Blijf bij ons, Je - zus, on - ze Heer;  
de a - vond daalt op aar - de neer;  
het hel - der licht, uw god - lijk woord,  
moog' bij ons schij - nen on - ge - stoord.

2. Geef ons in deze zware tijd  
volharding en standvastigheid,  
opdat wij woord en sacrament  
bewaren tot aan 's werlds end.

3. Bewaar uw kerk, zij is benard,  
want wij zijn boos en traag en hard;  
geef vrucht en zegen op uw woord,  
maak dat alom het wordt gehoord.

4. Blijf Heer ons met uw woord nabij  
en maak ons van de vijand vrij,  
deel aan uw kerk genade mee,  
geduld en eenheid, moed en vrêe.

## **Gebeden**

**Collecte** (afb. 6 )

**Slotlied:** 704: 1, 2

1. Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God  
moge ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.  
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  
een helper die bevrijdt.

(afb. 7 )

## **Zegen**