



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 29 april 2018

Aanvang:19.00 uur

Thema:

‘De schepping weerspiegelt God’

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Jurjan Lipke

M.m.v. Zanggroep ODEO uit Doornspijk

o.l.v. Allie Spaan

Voor de dienst zingen: Lied 881:1, 2 en Lied 14: 1 t/m 4 (melodie 205) uit Joh. de Heer

1. Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levensstrijd,
Twijfel drukt u neer; gij struikelt telkens weer.

O, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid!

Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid.

Refrein:

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
voor elk wie wond'ren van Hem verwacht.

Ja, wie Hem aanraakt ervaart Zijn kracht.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

2. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt ?

Leg dan uw lasten neer ! tob niet langer voort,
vertrouw op 's Heren woord!

Hij hoort uw bee en schenkt u vree in liefde eind'loos teer.

Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmogelijk meer!

Refrein

Lied 14

1. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een mens die strijdt,
die zich met ziel en lichaam aan Christus heeft gewijd,
Maar niet in eigen krachten zich inspant tot het werk,
God zoekt in deze dagen een mens in Zijn kracht sterk.

2. Wat God in deze tijd zoekt dat is een mens vol vuur,
die aan de Heiland trouw is, die Hem dient ieder uur,
Die niet slechts met de lippen, Hem Heer en meester noemt.
God zoekt in deze dagen een mens die in Hem roemt.

3. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een mens die blij,
haar leven aan de Heer geeft , omdat zij wil dat hij,
die het haar heeft gegeven, Zijn Koninkrijk slechts bouwt.
God zoekt in deze dagen, een mens die Hem vertrouwt.

4. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een mens die vraagt:
'Wat wilt Gij dat ik doen zal?' zodat de rest vervaagt,
Heer, neem ons, alle mensen, wij geven ons aan u,
Maakt uit ons deez' dagen een mens die strijdt voor u.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Lied 441:2 uit NLB

2. Heel Sion strooit haar palmen
als vaandels voor uw voet.

En ik stem in met psalmen
waarmee ik U begroet.

Zo zal ik U ontvangen:

mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel
dat zich in eerbied neigt.

Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied 680:1, 4, 5 uit NLB

1. Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.

Verschijs, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

5. O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Gebed

Zang: Zanggroep ODEO

1: Ik ken een rivier

2: Wat een dag zal dat zijn

3: Psalm 116

Lezing: Psalm 104: 1 - 15

Zingen: Lied: 978:1, 2 uit NLB

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Meditatie

Zingen: Lied 978:3, 4 uit NLB

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.

't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zingen: Geloofsbelijdenis Lezen (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus, Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd

Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden.

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,

de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

Amen

Zingen: 86:4

4. Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.

Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.

Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Gebed

Collecte: 1. Diaconie – project Auke Idzenga 2. Kerk 3. Deurcollecte

Tijdens de collecte zingen: Lied 770 en Lied 488:1, 2 uit Opwekking
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

488

1. Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

2. Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Zang: Zanggroep ODEO

4: 'k Zal eens mijn Heiland

5: Dan zingt mijn ziel

6: 'k Heb geloofd en daarom zing ik

Extra lied: Genade zo oneindig groot.

Uittochtlied: 374:1, 3 uit Evangelische Liedbundel

1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring

de wereld zie die U hebt voortgebracht,

het sterrenlicht, het rollen van de donder,

heel dit heelal dat vol is van uw kracht,

Refrein:

dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

3. Als Christus komt met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Refrein:

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 27 mei 2018

Thema: Wie is uw God?

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Jurjan Lipke

M.m.v. His Reflection uit Hoge Enk o.l.v. Edith Post