



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 25 maart 2018

Aanvang: 19.00 uur

Thema:

**‘De heerlijkheid des Heren
verscheen’**

Voorganger: mevr. P. Hellinga uit Zwolle
Organist: Jan Willem van der Maaten
M.m.v. NVA Chr. Zanggroep Swifterbant
o.l.v. Jaco Mulder

Voor de dienst zingen: Lied 186a uit Evangelische Liedbundel
Lied 893:1, 3, 4 uit Joh. de Heer

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in t' barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.

2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.

3. Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Lied 893

1. Luister naar de blijde Boodschap
van Gods liefde en genâ!
Van ontferming en bevrijding,
door het kruis van Golgotha!
Allen zijn wij afgeweken
van het doel door God bereid.
Allen hebben wij gezondigd,
derven Godes heerlijkheid.

3. Hoor de woorden van de Heiland,
gij die leeft in vrees en strijd.
"Komt tot Mij, belast belaad'nen.
'k Geef u rust en zaligheid."
O, bedenk toch eens te sterven,
zonder dat gij zijt verlost.
Waarom zoudt gij ook niet komen?
't Heeft des Heilands bloed gekost.

4. Gods bazuin zal weldra klinken.
Jezus komt in majesteit.
Allen die in Hem geloven,
neemt Hij op in heerlijkheid.
Hoor, Gods kind'ren bidden smekend.
"Kom, Heer Jezus, spoedig weer."
Geef mijn vriend, uw hart aan Jezus.
En verwacht Hem als uw Heer.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Lied 89:1 uit NLB

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Votum en groet**Zingen voor gebed:** Lied 150:1

1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Gebed**Zang:** Zanggroep NVA

1. Leid mij naar Golgotha
2. Heilig heilig
3. Ik bouw op U

Lezing: Leviticus 9:1-7 en 23-24**Zingen:** Lied 72:7 uit NLB

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Meditatie

Zingen: Lied 138:8 uit NLB

3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit / ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hen het oog / die nederig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan / van trotse zielen.

Zingen: Geloofsbelijdenis Lied 188 uit Geroepen om te zingen (staande)

1. Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde
door zijn woord heeft voortgebracht
die de mens als kroon van de schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.

2. Ik geloof in Jezus Christus
's Vaders ééngelboren Zoon,
mens geworden om ons mensen
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.

3. Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is

Gebed

Collecte: 1. Kerk in Actie – 40dagentijd 2. Kerk 3. Deurcollecte

Tijdens de collecte zingen: Lied 58:1, 3, 4 en Lied 132:1, 2, 6 uit Joh. de Heer

1. Broeders, komt, bidden w' om zegen,
God heeft het Zelf ons beloofd;
Plasregens zal Hij doen dalen,
Zegen, voor elk, die gelooft.

Refrein:

*Stromen van zegen,
Dat is 't, waar 't harte naar smacht;
Stromen van Uwe genade,
Stromen van heil en van kracht.*

3. Hebt gij reeds droppels van zegen,
Plasregens zullen er zijn;
In de woestijn, op de heuv'len,
Groeien en bloeien zal 't zijn.

Refrein:

4. Ja, wij geloven voor zegen,
Dropp'len zijn nu reeds ons deel.
Ja, wij geloven voor stromen,
Here, vervul ons geheel.

Refrein:

Lied 132

1. Heer! ik hoor van rijke zegen.
Die Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van die milde regen.
Dropp'len vallen op mij neer:
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.

2. Ga mij niet voorbij, o Vader,
Zie, hoe mij mijn zonde smart;
Trek mij met Uw koorden nader.
Stort Uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij.
O, verheerlijk U in mij.

6. Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, Ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij.

Zang: Zanggroep NVA

4: Jezus leven van mijn leven
5: Ik zal nooit vergeten
6: Ik ben veilig in u hand
Extra lied: Kroon hem met gouden kroon

Uittochtlied: 235:1, 2, 3 uit Evangelische Liedbundel

1. Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

2. O, doe genad' ervaren
aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m' aan uw voeten rusten,
mij, hulploos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomst blind!

3. En blijft m' ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 29 april 2018
Thema: De schepping weerspiegelt God
Voorganger: ds. M. Schut
Organist: Jurjan Lipke
M.m.v. ODEO uit Doornspijk