

Paasmorgen 2018

Ik geef je de toekomst



Johannes 20,1-18

Voorganger: Ds. Marco Schut
Organist: Johan hoeve
Blazersgroep

(afb.1)

Lied voor de dienst: 624 en Hemelhoog 169

1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2. Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer,
halleluja!
Eng'len jubelen Hem ter eer,
halleluja!

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in 't geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Welkom

We gaan staan:

De nieuwe paaskaars. Het licht wordt door ons begroet.

Voorganger:

Licht dat uit de doden,
uit de nacht verrijst,
vlam die niet te doven
naar de dag verwijst.

Allen:

Kaars van God gegeven
Schitter in dit uur,
Christus wees ons leven,
wees ons vreugdevuur.

Voorganger:

Brandend van verlangen
toont Gij Gods gezicht;
liefde, onbevangen,
vrolijk levenslicht.

Allen:

Kaars van God gegeven
Schitter in dit uur,
Christus wees ons leven,
wees ons vreugdevuur.

Zingen: (melodie Lied 601)

Licht dat ons voorgaat deze morgen,
voortijdig licht waarin wij staan.
Groot , sterk en vredig, zo geborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik nu uitroep, dat wij allen
zo licht en vrolijk als wij zijn
niet uit licht van liefde vallen
Maar vol van uw genade zijn.

We worden stil - Votum en Groet

Zingen: 118: 1, 3

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

't Is beter bij den HEER te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
't Is beter bij den HEER te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon noch keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des HEREN
de knellende omsingeling.

Gebed om de Geest

Kinderlied: De Heer is waarlijk opgestaan (Hanna Lam 1 - 27)

Refrein:

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja.

1. Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
Refrein.

2. Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
Refrein.

3. En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
Refrein.

4. Maar een engel sprak hen aan:
"Die gij zoekt is opgestaan."
Refrein.

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezen: Jesaja 25: 8 – 9 en 26: 2 - 4

Zingen: 645:1, 2, 6

1. Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

2. Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsg gebied,
deed de dood teniet
in de nieuwe morgen.

6. Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

Lezen: Johannes 20: 1 – 8

Zingen: 630: 1, 4

1. Sta op! - Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

4. Sta op! - Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, -
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Overdenking (afb. 2, 3, 4)

Zingen: 718: 1, 4

1. God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor 't dagelijks brood.

4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

De kinderen komen terug

De laatste keer met de koffers

Gebod: kind, diaken, predikant

Collectes: 1. Jeugdwerk PKN – 2. Kerk

Zingen: 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen (afb 5, 6)

Muziek na de dienst