

Liturgie Biddag 14 maart 2018

Voorganger: ds. Marco Schut

Organist: Johan Hoeve

Lied voor de dienst: Psalm 128: 1 en 3

1. Welzalig is een ieder / die God van harte vreest
en Hem als zijn gebieder / gehoorzaamt allermeest.
Verheug u, gij zult eten / de arbeid uwer hand.
Gelukkig zult gij heten, / u deert geen tegenstand.

3. Het goede zult ge aanschouwen / van Gods verkoren stad,
en wat Hij in zijn trouwe / u nog beschoren had:
uw toekomst onbestreden, / heil voor uw nageslacht,
ja, algemene vrede / aan Israël togedacht.

Welkom

Votum en groet

Gebed om de Geest

Lezing: Prediker 3 : 1-13

Zingen: Nlb 678 : 1, 2, 3 en 4

1. Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.

2. De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.

3. De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein.

4. Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.

Lezing: Marcus 4 : 1-9

Zingen: Nlb 764: 1, 2, 3 en 4

1. Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien
waar niemand een spoor van vindt.

2. Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van te voren
de weg van het zaad in de schoot.

3. Het wordt op de wegen vertreden,
het valt in een vruchteloos graf,
het sterft aan de doornen beneden,
de vogels van boven af.

4. De lage, de hoge gevaren
bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren
de zin van het aardse bestaan.

Overdenking (afbeelding 1, 2 en 3)

Zingen: Nlb 718

1. God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor 't dagelijks brood.

3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

De omgekeerde gelukwensen

Zingen: Geloofsbelijdenis

Gebeden

Collecte (afbeelding 4)

Zingen: Nlb 866

1. Zolang als ik op aarde leven zal
mijn koning groot ik ere geven zal,
met woord, met daad, met juichen en gezang.
Hij heeft mij uitgetogen van de val,
geschreven in zijn uitverkoren tal,
dies mijne ziel Hem spelet lof en dank.
Zijn bitter lijden / doet mij verblijden.
Zijn hart is mijn, / het mijn is zijn.
Treurigheid wijke, / vrolijkheid blijke,
want Jezus wil, / want Jezus wil mijn Heiland zijn.

2. Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht,
als mijne tong Hem prijzet dag en nacht,
als ik Hem dien als zijn gehoorzaam kind,
de wereld boos mij spottet en belacht,
maar wederom ik harer niet en acht,
al hare trots die schrijf ik in de wind.
Hoe Hij het voeget, / mij wel genoeget.
Hij maket al / na zijn geval.
Hij is de beste, / de eerst' en de leste,
die ik bemin, / die ik bemin en minnen zal.

Zegen