



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 25 februari 2018

Aanvang:19.00 uur

Thema:
**‘JEZUS oordeel over onze
(voor) oordelen’**

Voorganger: ds. E.P van der Veen uit Emmeloord
Organist: Chris Hengeveld
M.m.v. Combo VEG - On the road

Voor de dienst zingen:

Lied 490:1, 2, 3 uit Joh de Heer en Lied: O, wat een dag

1. Als 't bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar.
Als de stem van de Archangel klinkt in 't rond.
En de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge Eng'lenschaar,
Siddert gans de schepping in die heil'ge stond.

Refrein:

Als 't bazuingeschal des Heren.

Als 't bazuingeschal des Heren.

Als 't bazuingeschal des Heren

Wordt gehoord, zijt gij dan voor Zijn komst bereid?

2. Als 't bazuingeschal des Heren roept: "Gij doden! komt ontwaakt!
Schudt het stof af, kleedt u met d' onsterfelijkheid!"
Als de wereld handenwringend hare wanhoopskreten slaakt,
Ben ik dan, om Hem te volgen, gans bereid?

Refrein:

3. Als 't bazuingeschal des Heren al Zijn kind'ren op deez' aard,
Die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
En Hij allen, die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart,
Broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?

Refrein:

Lied: O, wat een dag
Binnenkort komt de dag
Dat ik Hem begroeten mag ,
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en k' weet dat hij,
Mij een plaats heeft bereid,
Vrede tot in eeuwigheid,
Wat een dag zal,
o wat een dag zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij
Want ook dat beloofde hij
En geen ziekte en geen pijn
Geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon
Zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag,
o wat een dag zal dat zijn

Wat een dag, wat een dag
als ik hem begroeten mag
en voorgoed naar hem zal gaan
oog in oog met hem zal staan
en hij leidt mij aan de hand
naar het lang beloofde land
wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: 36:2 uit NLB

Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug'len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied 575:1,2 uit Joh de Heer

1. Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden;
O vrienden, die Heiland, Hij bidt ook voor u;
Hij is met Zijn Geest nu ook zeeg'nend in ons midden.
En klopt aan uw hart, roepend: Opent Mij nu!

Refrein:

O, hoor naar Zijn bede, o, hoor naar Zijn bede,
O, hoor naar Zijn bede, Zijn bede geldt u!

2. Ik heb een Vader, Hij schonk mij het leven,
Hij gaf mij Zijn Zoon, ja, 'k weet nu, Hij is mijn!
Kom, vriend, ga met mij, ook voor u is Hij gegeven;
Als straks de bazuin klinkt, waar zult gij dan zijn?

Refrein:

Gebed

Muziek en zang: Combo On the road

1. Psalm 136

Looft de Heer want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Looft de Heer die in de nacht
van verneed'ring aan ons dacht.
Die de slavernij verdrijft
door Zijn gunst die eeuwig blijft

Hij doet wond'ren, Hij alleen,
trouw door alle tijden heen.

2. Open thee yes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You, I want to see You
2x (couplet)

To see You high and lifted up
Shinin' in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

3. Opwekking 789 – Lopen Op Het Water:

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein:

Bridge 4x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Lezing: Matteüs 7: 1 t/m 7

Zingen: Lied 119: 28 uit NLB

Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid,
geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere;
zij die U vrezen zijn oprecht verblijd
dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here;
ik weet, uw oordeel is gerechtigheid,
trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.

Meditatie

Zingen: Lied 436:6 uit OLB

Hoe 't geweten spreekt in mij,
hoe de wet mij aan wil klagen,
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij,
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,
en mijn zonden weggedaan:
Jezus neemt de zondaars aan.

Geloofsbelijdenis: lezen (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus, Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd
Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden.
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,

de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

Zingen: Lied 197:1, 4 uit Zingend gezegend

1. Ik zie in zo veel dingen
De vinger van Gods hand
Hij zaait zijn zegeningen
De wereld in zijn land
Al ligt het zaad verborgen
Ik weet wel dat het wacht
Wacht op de zon die morgen
Verrijst in volle pracht!

4. Ik zie in zoveel dingen
De handen van de Heer
Ik zal ik moet wel zingen
En zingend zie ik meer
Het zaad groeit zienderogen
De halmen op gericht
Lof zij God in den hoge-
De oost is levens licht!

Gebed

Collecte: 1. Kerk in Actie - SchuldHulpMaatje- 2. Kerk 3. Deurcollecte
Tijdens de collecte zingen we: Lied 913:1 t/m 4 Lied 726: 1,5,6 uit NLB

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Lied 726

1. Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

5. Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

6. God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneshijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

Muziek en zang: Combo On the road

1. Hosanna

Praise is rising, eyes are turning to You, we turn to You
Hope is stirring, hearts are yearning for You, we long for You
Cause when we see You, we find strength to face the day
In Your Presence all our fears are washed away, washed away

Hosanna, hosanna
You are the God Who saves us, worthy of all our praises
Hosanna, hosanna
Come have Your way among us
We welcome You here, Lord Jesus

Hear the sound of hearts returning to You, we turn to You
In Your Kingdom broken lives are made new, You make us new
Cause when we see You, we find strength to face the day
In Your Presence all our fears are washed away, washed away

2. Opwekking 794 – No Longer Slaves:

You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
'till all my fears are gone.

Chorus:

I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God.

From my mother's womb,
You have chosen me.
Love has called my name.
I've been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.

Chorus 2x

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God.

3. Opwekking 807 – God van licht:

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee. 2x

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.2x

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,3x

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee 2x

Refrein:

Bridge 4x:

U schijnt feller dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

4. Opwekking 733 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stukt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Uittochtlied: 362:1, 3, 5 uit Evangelische Liedbundel

1. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

3. Licht van de overkant,
fakkelt die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

5. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al de heiligen uw beleid,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

Zegen (Amen 3x)

**De volgende Zangdienst is op 25 maart 2018
Thema: De heerlijkheid des Heren verscheen
Voorganger: mevr. P. Hellinga uit Zwolle
Organist: Jan Willem van der Maaten
M.m.v. NVA Chr. Zanggroep uit Swifterbant
o.l.v. Jaco Mulder**