



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 28 januari 2018

Aanvang: 19.00 uur

Thema:

‘Mijn zegen hebt u’

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Jan Willem van der Maaten

M.m.v. Praisekoor Menorah uit Harderwijk o.l.v.

Johan de Jong

Voor de dienst zingen:

Lied 57: 1, 2, 3 uit Joh de Heer en Lied 392:1 t/m 4 uit Opwekking

1. Er komen stromen van zegen,
Dat heeft Gods woord ons beloofd:
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien , tot elk die gelooft.

Refrein:

*Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.*

2. Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein:

3. Er komen stromen van zegen,
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, o Heer!

Refrein:

Lied 392

Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in Uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden in leven en dood.
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij vóór U, in Uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
maar nooit zoveel als nu.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: 89:1 uit NLB

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Votum en groet**Zingen voor gebed:** 314: 1, 3 uit NLB

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gebed**Zang:** Menorah

1. Kom volk van de verrezen Heer
2. Stil
3. You are my light

Lezing: Jeremia 31: 31-34 en Numeri 6:22-26**Zingen:** Lied 78: 1, 4 uit OLB

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wond ren en zijn grote kracht.

4. Wat kon de boog de beste schutter baten?
Toen Efraïm Gods wegen had verlaten,
vlood al het heer ten dage van het strijden
en moest de zwaarste nederlagen lijden.
Op Gods verbond werd niet door hen gelet,
zij weigerden te wandlen in zijn wet.

Meditatie

Zingen: 418:1, 2, 3 uit NLB

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweent.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Geloofsbelijdenis: Zingen (staande)

Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan,
Want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staan.
Zo zal Hij mij leiden in de strijd van het bestaan,
Dit is mijn geloof in God.

Refrein:

Glorie, glorie halleluja (3x)

Dit is mijn geloof in God.

Ik geloof dat God voor mij zijn Zoon gegeven heeft,
Die aan 't kruis voor al mijn schuld zo zwaar geleden heeft.
Jezus Christus, die voor mij het Licht der wereld heet,
Dat is mijn geloof in God.

Refrein

Ik geloof dat God door Hem Zijn heil'ge Geest toen gaf,
Dat die Geest mij zeggen zal wat 'k doen en laten mag.
Dat ik daarom leven kan vandaag en alle dag,
Dat is mijn geloof in God.

Refrein

Ik geloof dat God voor mij niets wil dan dat ik leef,
Hij wil vrede en geluk, geen haat en ook geen angst,
Ik geloof dat Hij vandaag en altijd leven geeft,
Dat is mijn geloof in God.
Refrein

Gebed

Collecte: 1. PKN: Catechese en Educatie - 2. Kerk - 3. Deurcollecte
*Tijdens de collecte zingen we: Lied 413:1 t/m 4 uit Evangelische Liedbundel
Lied 140:1 t/m 4 uit Joh. de Heer*

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond 're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

*Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist 'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.*

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit:

Refrein

4. Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.

Refrein

Lied 140

1. Ik zie een poort wijd open staan,
Waardoor het licht komt stromen,
Van 't kruis, waar 'k vrij 'lijk heen mag gaan,
Om vrede te bekomen.

Refrein:

*Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij!
Voor mij! voor mij!
staat open, ook voor mij.*

3. Schoon tehuis voor moede
pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein:

Refrein:

3. Die open poort leidt tot Gods troon:
Gaat door, laat niets u Hind 'ren;
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
Die God biedt aan Zijn kind 'ren.

Refrein:

4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,
Daar leidt het kruis tot zegen;
Daar dragen wij voor kruis een kroon,
Door Jezus' bloed verkregen.

Refrein:

Zang: Menorah

4. Verborgten zegen
5. All things
- 6 Zege kroon

Uittochtlied: 415:1, 2, 3 uit NLB

1. Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 25 februari 2018
Thema: Mag ik een oordeel hebben over een ander
Voorganger: ds. E.P. Van der Veen uit Emmeloord
Organist: Chris Hengeveld
M.m.v. Combo -ON THE ROAD- VEG Elburg