

# Liturgie zondag 28 januari 2018

## Afbeelding 1

### Lied voor de dienst 1014

1. Geef vrede door van hand tot hand,  
je moet die schat bewaren;  
bescherm haar als een tere vlam,  
behoed haar voor gevaren.

3. Geef vrede door van hand tot hand,  
als brood om uit te delen;  
kijk ieder mens met warmte aan,  
zo kunnen breuken helen.

5. Geef Christus door van hand tot hand,  
zijn liefde schenkt ons leven.  
Geef vrede door, geef haar een kans:  
een schat om uit te delen.

2. Geef vrede door van hand tot hand  
met liefde, onze redding;  
wees vriendelijk in woord en daad  
bewogen om Gods schepping

4. De sterke, zachte hand zij dank,  
die meer dan troost kan geven:  
als woorden stokken, spreekt de hand  
in vriendschap, steun en zegen.

## Verwelkoming en mededelingen

### Aanvangslied 111: 1 en 2

1. Van ganser harte loof ik Hem  
in 't midden van Jeruzalem,  
de Heer in 't midden der getrouwen.  
Groot zijn de daden van de Heer,  
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer  
de schoonheid van zijn heil  
aanschouwen.

2. Zijn doen is louter majesteit,  
zijn luister, zijn gerechtigheid  
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.  
Genadig en barmhartig is  
de Heer, en zijn gedachtenis  
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

## Stil gebed – Votum en groet - drempelgebed

### Klein Gloria

### Gebed om verlichting met de Heilige Geest

**Kinderlied:** Hij is groot en geweldig

Kinderen gaan naar de nevendienst

**Lezing:** Deuteronomium 18: 13-22

**Zingen:** 111: 5 en 6

5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd  
en zijn verbond staat voor altijd,  
een licht hoog op de berg ontstoken.  
Heilig en zeer te duchten is  
zijn naam in de geschiedenis.  
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

6. Van alle wijsheid het begin  
is: vrees de Heer met ziel en zin,  
aanbid zijn wil met vrees en beven.  
Dit is het helderste verstand.  
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.  
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

**Lezing:** Marcus 1: 21-28

**Zingen:** 837: 1, 2 en 3

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:  
laten wij anderen bloeden,  
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede.  
Spreek uw genezend woord vol macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede.

3. Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

**Overdenking** ( afbeelding 2, 3 en 4)

**Zingen:** 412: 1, 2 en 3

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.  
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.  
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,  
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:  
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,  
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid. o Heer, profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Kinderen komen terug van de nevendienst

## **Gebeden**

### **Collectes**

### **Tafelwoorden en –gebed**

**Zingen:** 385: 1 en 4

1. De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
Wij mogen komen eten  
en niemand wordt vergeten.  
De tafel van samen, de tafel is gedekt.  
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.  
Hier durven wij te dromen  
dat alles goed zal komen.  
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest  
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

### **Gebed**

**Zingen:**

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven  
boven ons mensen: de NAAM van God, de Heer!  
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld  
mensen beneden zingen U ter eer.

### **Afbeelding 5**

## **Onze Vader**

### **Afbeelding 6**

**Zingen:** Taize:

Daar waar liefde woont en vrede  
daar waar liefde woont, daar is God met ons

### **Gebed na de maaltijd Vredesgroet**

**Zingen:** 840

1. Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom –  
want mijn leven is onder de macht gesteld  
van de Heer die mijn dagen en nachten telt  
en de Heer zegt 'kom' en ik kom.

2. O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,  
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,  
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,  
wees de adem waaruit ik ontsta.

3. Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,  
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn  
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn  
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

### **Afbeelding 7**

**Zegen**

### **Afbeelding 8**