

Liturgie zondag 21 januari 2018

Lied voor de dienst: 280:1, 2, 3, 4 en 7

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.

God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 66: 1, 5 – Klein Gloria

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorieijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof ontvangen.

Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaardden veinzend uw beleid.

Heel de aarde moet uw naam
verhogen,

psalmzingen uwe majesteit.

5. Ik kom met gaven in mijn
handen.

Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,

U in benauwdheid toegezegd.

Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.

Ik wil U heel mijn leven wijden:

aanvaard het, neem mijn offer aan.

Stil gebed- Bemoediging en Groet

Gebed van verootmoediging

Zingen: 531:1, 2

1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
“k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Lezen van de tien woorden

Zingen: 119:13, 17

13. Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand – daar zal ik wel bij varen –,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

17. Neem van mijn mond het woord der waarheid niet.
Gij moet uw wil en wet mij openbaren.
Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt,
altoos en immer zal ik dat bewaren.
Gij maakt ruim baan voor wie uw wet ontziet.
Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen.

Gebed om de Heilige Geest

Zingen: Kinderlied

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Marcus 1: 14,15 en 1 Korintiërs 7: 25 - 35

Zingen: 825:3, 4, 7

3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

7. Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, – het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.

Verkondiging

Zingen: 518: 1, 3, 5 en 7

1. Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, vriendelijk,
schoon en heerlijk, zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.

3. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U blijft nu
heel mijn leven weggegeven,
om te ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.

5. Voor Gij de wereld hebt gemaakt,
heeft mij uw liefde aangeraakt,
mijn sterke held, mijn Vader.
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,
Hij is mijn liefste, ik zijn bruid,
ik treed Hem zingend nader.
Hij de mijne,
die het leven mij zal geven
hoog daarboven,
eeuwig zal mijn hart Hem loven.

7. Hoe is Hij mij zo innig na,
de alfa en de omega,
mijn hart doet Hij ontbranden.
Hij zal mij tot zijn lof en prijs
opnemen in zijn paradijs,
dan klap ik in de handen.
Amen, amen,
kom mij troosten allerschoonste,
mijn begeren,
toef niet langer, kom o Here.

Kinderen komen terug

Dankgebed en Voorbeden

Collectes

Slotlied: 919:1, 2, 4

1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2. Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, –
al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; / 't is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Zending en Zegen