

Liturgie Jongerendienst 14 januari

Thema: WAT NOU?!

Liederen voor de dienst:

Zingen: Opwekking 610

Wij staan voor uw troon, almachtig God

En wij bidden U, genees ons land.

Vader breng vernieuwing in ons hart

Zodat mensen zien hoe groot U bent.

Refrein:

Kom verhoog de naam van de Heer,

Eensgezind en vol van kracht.

Volken buigen voor Hem neer

Als gebed de hemel raakt.

Kom verhoog de naam van de Heer,

Eensgezind en vol van kracht.

Volken buigen voor Hem neer

Als gebed de hemel raakt.

Als gebed de hemel raakt.

Wie de wedloop loopt die kijkt niet om,

Leeft slechts voor 't behalen van de prijs.

Wie met tranen zaait, oogst met gejuich;

Dankbaar oogsten wij wat God ons geeft.

Refrein

Stort uw Geest uit, stort uw Geest uit.

Geef ons opwekking, Heer.

Stort uw Geest uit, stort uw Geest uit.

Geef ons opwekking, Heer.

Refrein

Zingen: Opwekking 672

Heerser over alle dingen God van de oneindigheid

van Uw liefde wil ik zingen buigen voor Uw majesteit

Refrein

Eeuwen komen, eeuwen gaan

voor altijd blijft Uw trouw bestaan

Uw Naam weerklinkt door het heelal

'Die was en is en komen zal'

U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik

de natuur spreekt zonder woorden vol verwondering luister ik

U schiep leven door Uw Woord bracht het licht en duister voort

zelfs nu Uw werk in zonde lijdt weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven in een dal van duisternis
wilt U mij Uw liefde geven en de vrede die ik mis
leid mij aan Uw sterke hand veilig naar de overkant
ik hoef geen gevaar te vrezen als Uw huis mijn schuilplaats is
Refrein

Welkom

Zingen: Majesty

Here I am, humbled by Your majesty,
Covered by Your grace so free.
Here I am, knowing I'm a sinful man,
Covered by the blood of the Lamb.

Now I've found the greatest love of all is mine,
Since You laid down Your life, the greatest sacrifice.
Majesty, Majesty.
Your grace has found me just as I am,
Empty-handed but alive in Your hands.

Here I am, humbled by the love that You give,
Forgiven so that I can forgive.
So here I stand, knowing that I am Your desire,
Sanctified by glory and fire.

And now I've found the greatest love of all is mine,
Since You laid down Your life, the greatest sacrifice.
Majesty, Majesty.
Your grace has found me just as I am,
Empty-handed but alive in your hands.

Singing Majesty, Majesty.
Forever I am changed by Your love,
In the presence of Your Majesty, Majesty.

We're singing Majesty, Majesty.
Your grace has found me just as I am,
And I'm nothing but alive in Your hands.
We're singing Majesty, Majesty.
Forever I am changed by Your love,
In the beauty of Your Majesty, Majesty.

Gebed

Gedicht

Kyrie zang: Lord have mercy (door band)

Jesus, I've forgotten the words that You have spoken
Promises that burned within my heart have now grown dim
With a doubting heart I follow the paths of earthly wisdom
Forgive me for my unbelief
Renew the fire again

[Chorus]

Lord have mercy

Christ have mercy

Lord have mercy on me

[Repeat]

I have built an altar where I worship things of men
I have taken journeys that have drawn me far from You
Now I am returning to Your mercies ever flowing
Pardon my transgressions
Help me love You again

[Repeat Chorus]

I have longed to know You & Your tender mercies
Like a river of forgiveness ever flowing without end
I bow my heart before You in the goodness of Your presence
Your grace forever shining
Like a beacon in the night

[Repeat Chorus 2x]

Zingen: kinderlied: Ho stop sta eens even stil

Ho! Stop! Sta eens even stil

Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil

Ho! Stop! Ga er niet vandoor

Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor

Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten waar je heen wou gaan

Heen wou gaan

Kon je beter in je warme bedje blijven liggen zonder op te staan

Op te staan

Alles gaat uiteindelijk mis als je niet weet wie Jezus is

Ho! Stop! Sta eens even stil...

Als je in het donker wandelt kun je niet goed kijken

waar je heen wilt gaan, heen wilt gaan

Daarom heb je Jezus nodig want hij steekt een lichtje in

je leven aan, je leven aan

Reken maar dat jij je vergist als je het licht van de wereld mist

Ho! Stop! Sta eens even stil...

Als je in de put zou vallen en je zou voor niemand meer
te horen zijn, te horen zijn

Zat je daar te kniezen in de duisternis en alles zou
verloren zijn, verloren zijn

Weet je als het donker wordt Jezus' arm is nooit te kort

Ho! Stop! Sta eens even stil...

Lezing: Numeri 20:1 - 13

Zingen: Opwekking 451

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen

Waar komt mijn hulp vandaan

U bent mijn hulp Heer

Door wie de hemel en aan de zij ontsta

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen

Waar komt mijn hulp vandaan

U bent mijn hulp Heer

Door wie de hemel, en aan de zij ontsta

Refrein

Ik heb u nodig, God, want U bent al mijn hoop

U bent mijn kracht en lief, dus ik vertrouw op U

Dat U mij redden zult. Geef mij U leven, Heer

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen

Waar komt mijn hulp vandaan

U bent mijn hulp Heer

Door wie de hemel en aan de zij ontsta

Refrein 2x

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen

Waar komt mijn hulp vandaan?

Sketch (met intro scream)

Preek

Zingen: Opwekking 342

More love, more power

More of You in my life

More love, more power

More of You in my life.

Refrein

I will worship You with all of my heart

And I will worship You with all of my mind

And I will worship You with all of my strength

For you are my Lord You are my Lord.

More faith, more passion
More of You in my life
More faith, more passion
More of You in my life
Refrein

More love, more power
More of You in my life
More love, more power
More of You in my life.
Refrein

Kinderen komen terug

Gebed – Stil gebed

Zingen: Opwekking 436
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard'
Refrein:

*Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid*

Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard'

Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn
Refrein:

En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad
Refrein: + Amen, amen

Collecte (met filmpje)

Zingen: Opwekking 569
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.
Refrein

*Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.*

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

Refrein 3x

O Heer regeer in mij vandaag 2x

Zegen

Zingen: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein 2x - Verheerlijk zijn heilige naam 2x

Refrein 2x - Verheerlijk zijn heilige naam.2x

Zingen: Opwekking 553

Laat het feest zijn in de huizen
mensen dansen op de straat
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat

Refrein

in de bergen, door de dalen

Hoor ons loflied, overal

In de hemel en op aarde

als uw glorie, komen zal

Laat uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis
laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis

Refrein

Halleluja 16 x

Refrein 3x