

# Liturgie zondagavond 31 december 2017

## Afbeelding 1

### **Lied voor de dienst:** 910:1, 2, 3

1. Soms groet een licht van vreugde  
de christen als hij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels  
van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen,  
Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donkere regen  
een mild en klaar seizoen.

2. Goddank, wij overdenken  
't geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.

3. Hij die met heerlijkheden  
de leliën bekleedt,  
zal ook zijn kinderen kleden,  
Hij kent ons lief en leed.  
Geen schepsel wordt vergeten,  
Hij houdt het al in stand,  
die vogels geeft te eten,  
Hij voedt ons uit zijn hand.

## **Welkom en mededelingen**

### **Zingen:** 90: 1 en 2

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond.

2. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,  
de aarde en de zee gestalte kregen,  
nog eer uw scheppend woord aan alle leven  
een wereld om te wonen heeft gegeven,  
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,  
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

## **Stil gebed – Votum en Groet – Klein gloria**

### **Gedicht** (afbeelding 2)

**Zingen: 513**

1. God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.

3. God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden  
in heel zijn rijk gehoord.

2. God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord

4. God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.

**Gebed om de Geest****Lezing:** Genesis 2: 4-23**Zingen: 802: 1,3 en 6**

1. Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
'Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.'

*Refrein*

Here God, wij zijn vervreemden  
door te luisteren naar uw stem.  
Breng ons saam met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem.

3. Menigeen ging zelf op pad  
daar hij thuis geen vrede had.  
Eeuwig heimwee spoort hem aan  
laat ook hem het woord verstaan.

*Refrein*

6. Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
'Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.'

*Refrein***Lezing:** Marcus 16: 11-20**Zingen: 487: 1 en 3 ( uit liedboek 1973)**

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,  
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.  
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt  
zoals de regen neerdaalt in de bomen,  
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  
zo zult Gij uw beminden overkomen.

### **Overdenking** (afbeelding 3, 4, 5)

**Zingen:** 705: 1 en 2

1. Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de heilige Geest, de Trooster,  
de Drie-enige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-enige in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde  
ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja,  
ere zij het Lam gewijd.

### **Geloofsbelijdenis**

**Zingen:** 705: 3 en 4

3. Ere zij de Heer der engelen,  
ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken;  
aarde en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja,  
loof de koning, heel zijn kerk!

4. Halleluja, lof, aanbidding  
brengen engelen U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U der heren Heer!

### **Kaarsjes aansteken** (afbeelding 6)

#### **Gebeden**

#### **Collectes**

**Slotlied:** 763: 1, 2, 4

1. Zij zullen de wereld bewonen,  
zij namen het wonder ter hand,  
de mensen van nacht en nevel  
brengt Hij naar het heilige land.

2. Er zal geen verzengende hitte,  
geen dorst en geen honger meer zijn  
want Hij zal ze weiden aan water  
dat vloeit uit het hart der woestijn.

4. De hemel roept uit Halleluja,  
de aarde brengt leven tot stand,  
de bergen bezwijken van vreugde,  
de wereld wordt vaderland.

## **Zegen**

Afbeelding 7