



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 26 november 2017

Aanvang: 19.00 uur

Thema:

‘Hij leeft met ons’

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Herman Witter

M.m.v. Rafidim o.l.v. Herman Witter

Voor de dienst zingen:

Lied 15:1, 2, 3, uit Geroepen om te zingen

Lied 170:1, 2, uit Evangelische Liedbundel,

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,
Zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
Jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
Vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.

2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
Niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
Niemand te groot, geen één te klein,-
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
Tot ooit en overal wij leven voor elkaar.

3. Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt :
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
Help ons te zien wat ieder vraagt,-
Tijd om te leven, kans om te zijn;
Een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.

Lied 170

1. Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Welkom en mededelingen

Intochtlied: 27:1, 7 uit NLB

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

2. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Votum en groet

Zingen voor gebed: Wij komen biddend voor u staan – melodie: psalm 134

1. Wij komen biddend voor u staan
En roepen u eerbiedig aan,
O God die leven zijt en licht,
Op u is onze hoop gericht.

2. Vader die in de hemel zijt,
Uw goedheid is van eeuwigheid
Wees ons op aarde zeer nabij,
In uw ontferming schuilen wij.

3. Heer Jezus, Gij weet hoe de haat
De liefde naar het leven staat,
Gij kent het vallen van de nacht,
Uw opstanding is onze kracht.

4. Heilig Geest, wees zelf het lied
Dat troost geeft in ons zielsverdriet,
O licht dat in de hoge staat
De wereld ver te boven gaat

Gebed

Zang: Rafidim

1. Mijn tijden Heer, zijn in Uw hand. Met samenzang
2. JEZUS ik wil komen
3. Mijn Herder is de Heer

Couplet 1 en 3: Koor
Couplet 2 en 4: Samen met gemeente
2. Mijn tijden ,Heer zijn in uw Hand
En hoe zij mogen zijn
U weet wat 't beste voor mij is
't zij nacht of zonnenschijn

4. Mijn tijden Heer zijn in uw Hand
Ik rust nu in u trouw
Tot ik dit aards toneel verlaat
En u gelaat aanschouw

Lezing: 2 Timoteüs 2: 8 - 13

Zingen: 36:1 uit NLB

1. De zonde die de zondaars vleit
doet zacht en vol arglistigheid
diep in hun kracht zich horen.
Zij vrezen niet voor God de Heer,
en hun geweten spreekt niet meer,
zij zijn aan 't kwaad verloren.
Vol list en leugen is hun woord,
zij laten door de schijn bekoord
wat goed is achterwege.
Bij nacht nog zinnen zij op kwaad,
zij hebben hun verdorven staat,
de boosheid liefgekregen.

Meditatie

Zingen: 36:2, 3 uit NLB

2. Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug'len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

3. Bij U, Heer, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor wie U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.
Geef dat ik niet door 't ruw geweld
der goddelozen word geveld,
beschaam hun trotse zielen.
Maar zie, daar storten zij al neer,
men stoot ze om, zij zijn niet meer:
zij liggen, waar zij vielen.

Geloofsbelijdenis: Lezen (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus, Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd
Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden.

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

Amen

Zingen: Lied 289:1, 2, 3 uit Evangelische Liedbundel

1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie -
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is mijn lichaam
door de wijn dit is mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Gebed

Collecte: 1. Voedselbank Elburg/Oldebroek - 2. Kerk – 3. Deurcollecte
Tijdens de collecte zingen we:

Lied 864:1, 5 uit NLB
Lied 568:1, 2, 3. uit Joh de Heer

1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Lied 568

1. 'k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien,
Schitt'rend in schoonheid en pracht!
Hem zal 'k daar dankbaar mijn hulde steeds biên.
Dat Hij' t voor mij heeft volbracht,
Refrein
Glorie, glorie voor mij,
Glorie, glorie voor mij;
Jezus te zien en te gaan aan Zijn zij.
O, welk een glorie ja glorie voor mij!

2. Voor mijne schuld droeg Hij smaadheid en hoon.
Stierf Hij aan 't kruis zelfs voor mij;
En door genâ wacht mij boven een kroon.
Dat maakt mij zalig en blij,
Refrein

3. 'k Vind daar mijn dierb'ren voor eeuwig dan weer,
Jaub'lend in d' Engelenrei;
O, welk een vreugd' in die zalige sfeer,
't Is alles glorie voor mij! (ja, voor mij).
Refrein

Zang: Rafidim

1. U God alleen
2. Hij zal mij bewaren
3. Ga met God – Met samenzang

Couplet 1 en 3: Koor

Couplet 2 en 4: Samen met gemeente

2. Ga met God en hij zal met je zijn
Bij gevaar in bange tijden
Over jouw zijn vleugels spreiden
Ga met god en hij zal met je zijn

4. Ga met god en hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In zijn naam elkaar ontmoeten
Ga met God en hij zal met je zijn

Uittochtlied: 834:1, 2, 3.uit NLB

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 28 januari 2018

Thema: Mijn zegen hebt u

Voorganger: ds. Marco Schut

Organist: Jan Willem v.d. Maaten

M.m.v. Praisekoor Menorah uit Harderwijk