

Zondag 26 november 2017
Licht in de nacht



Muziek: CD J. S. Bach, Hobo Concert

(Afbeelding 1)

Lied voor de dienst: 601: 1, 2, 3

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Welkom en mededelingen

Zingen: 139: 1, 2

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Groet en bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente: en nooit loslaat het werk van zijn handen

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer, in gemeenschap met de heilige Geest.

Gemeente: amen

Drempelgebed

Zingen kinderlied Elly en Rikkert over de vijf wijze en vijf dwaze maagden <https://www.youtube.com/watch?v=1e77tAl9VBI>

Kinderen naar kindernevendienst en basiscatechese

Lezing: Bergrede - Matteüs 5: 1 – 12

Gebed om de geest

Zingen: 315: 1, 2

1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademen
en leven voor uw aangezicht.

Lezing: Matteüs 25: 1 – 13

Zingen: 459: 1, 3, 5, 6

1. Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.

3. Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klank, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.

5. Is hij een lamp die helder schijnt,
hij dooft de vlam niet die verkwijnt,
mijn knecht geeft gloed aan het bestaan,
hij wakkert het geringe aan.

6. Hij is het eerste morgenlicht,
de blinde ziet een vergezicht,
de dove hoort een nieuw geluid,
de aangeklaagde gaat vrijuit.

Preek (afbeelding 3,4,5)

Zingen: 452: 1,3

1. Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

Gebed

Collectes: 1. Diaconie – Voedselbank Elburg/Oldebroek – 2. Kerk
(afbeelding 6)

We gedenken wie ons lief zijn en niet meer bij ons zijn. (afbeelding 7)

U wordt uitgenodigd een kaarsje aan te steken voor wie u mist, voor wie u liefhebt. (afbeelding 8)

Ondertussen horen we muziek van J. S. Bach (CD)

Na dit gedenken bidden we staande het ‘Onze Vader’

Slotlied: 801: 1, 2, 3, 4

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2. Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
't lichten van Gods aangezicht.

3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

4. In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

(afbeelding 9)

Zegen