



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 27 augustus 2017

Aanvang:19.00 uur

Thema:
‘Hoopvol uitzien’

Voorganger: ds. M. van Doorn uit 't Harde

Organist: Jurjan Lipke

M.m.v. Willem Beijeman - Zang

Voor de dienst zingen: Vreugdelied (melodie: Eén naam is onze Hope) en Lied 33:1, 2, 3 uit Joh. de Heer

Vreugdelied,

1. De zang brengt ons tezamen,
Wij leven in ons lied...
God heeft de mens geschapen
Tot vreugde , die muziek
Gepaard aan onze stemmen,
Het is een klare wel
Die opspringt en ons meevoert
In klankrijk samenspel.

2. Die schepping te bezingen,
De wijde zee , de wind,
De pracht van kleurenluchten,
Een beek die als een lint
Zich slingert door het landschap
Als was het haar domein,
Zo zijn ook wij verknocht aan
Opbloei en zonneshijn.

3. De schoonheid der seizoenen,
De tooi van elk getij,
De beurtzang van de vogels,
De zomer bont en blij,
Het goudblad van het najaar,
Het sneeuwkleed wit en puur,
Daarin zien wij Gods glorie,
Zijn lof in de natuur.

Lied 33

1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke naam
Die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Lied 122:1 uit NLB
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied 314:1, 2, 3 uit NLB

1. Gij dienaars aan de Heer gewijd,
zegen zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegen zijn naam ook in de nacht.

2. Die in het huis des Heren zijt,
zegen zijn naam en majesteit,
zing tot zijn eer met luider stem
en hef uw handen op naar Hem.

3. Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Gebed

Muziek: Wim Beijeman - Zang

Lezing: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

Zingen: Lied 769:1, 4, 5, 6, uit NLB

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

5. Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Meditatie

Zingen: Lied 439: 1, 3 uit NLB

1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrumpet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Geloofsbelijdenis: Lezen (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus, Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd
Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden.

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen

Zingen: 392:1, 2, uit Opwekking

1. Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

2. Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Gebed

Collecte: 1. Eigen jeugd - 2. Kerk

Tijdens de collecte zingen we: Lied 256:1, 3, 4 en 213:1, 2, 3 uit Joh. de Heer

1. Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:

Tel uw zegeningen één voor één.

Tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze een voor een,

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

3. Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed,
Weet, uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

Refrein:

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
Refrein:

Lied 213

1. 't Scheepke onder Jezus' hoede.
Met de kruisvlag hoog in top.
Neemt als arke der verlossing,
Allen, die in nood zijn, op.

Refrein:

*Al staat de zee ook hol en hoog,
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
En 't veilig strand voor oog.*

2. Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen,
Koeltjes, stuwt het zacht vooruit;
Golven, steunt gebed en psalmzang
Met uw zilv'ren maatgeluid.

Refrein:

3. Arme zondaar, zie de kruisvlag
Wapp'rend langs de oceaan:
Weet! de Heer is in het scheepje,
Kom! neem uw verlossing aan.

Refrein:

*Dies rijst een lied tot God omhoog,
Ruist vol een dankakkoord:
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor oog.*

Muziek: Willem Beijeman - Zang

Uittochtlied: melodie Psalm 140

1. De dag geboren uit het duister
Verliest zich hier weer aan de nacht
De stilte zoeken wij ,zij fluistert
Ons in het hart dat Gij ons wacht.

2. Laat niet de Dag ons achtervolgen
Alsof de zon niet onderging.
Maar laat ons rusten in uw hoede:
Herken in elk van ons uw kind.

3. Voor licht en leven ooit geschapen
Zijn wij, Zo hebt Gij ons gedacht.
Wij geven ons aan u wij slapen
Gerust want Gij bewaakt de nacht.

4. En laat de morgen voor ons dagen
Zoals Gij doet sinds het begin
Roep uit uw licht en als ons vragen
Vindt in uw liefde nieuwe zin.

5. Eer , roem en kracht uit aller monden
worde U toegebracht o God.
U Vader Zoon en Geest tezamen,
Zij onze dank, zij onze lof!

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 24 september 2017
Thema: Onder de schaduw van Uw vleugels
Voorganger: ds. J. van Baardewijk uit Oost-Souburg
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. Musica Religiosa uit Kampen