



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 30 april 2017

Aanvang:19.00 uur

**Thema:
'JUBEL voor God onze
sterkte'**

Voorganger: ds. Th.J.S. van Staalduine uit Nijbroek
M.m.v. Gospelband Sinjael uit Donkerbroek

Voor de dienst zingt Gospelband Sinjael 2 liederen

Samenzang: Lied 733 uit 'Opwekking'

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Welkom en mededelingen

Intochtlied: Lied 84:1 uit NLB

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijn en leven doet.

Votum en groet

Zang voor gebed: Gospelband Sinjael

Gebed

Zang: Gospelband Sinjael

Lezing: Psalm 103

Zingen: Lied 118:1 t/m 4 uit Evangelische Liedbundel

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:

Zie onze God, de Koning Knecht.

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefde macht.

2. En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Refrein:

3. Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg.

Refrein:

4. Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein:

Meditatie

Zingen: Lied 518 uit Opwekking

Heer, U doorgrondt en kent mij;

mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,

die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,

ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweest;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Geloofsbelijdenis – Lezen (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd
Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden.

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen.

Zingen: Lied 347:1, 2 uit Opwekking

1. Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer.
Naam aller namen, naam aller namen.

2. Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Jezus, U bent Heer,
U bent Heer.
Jezus, U bent Heer,
U bent Heer.
Jezus, U bent Heer,
U bent Heer.
Jezus, U bent Heer,
U bent Heer.
Naam aller namen, naam aller namen.

Gebed

Zang: Gospelband Sinjael

Collecte: 1. Diaconie (ZorgSaam Elburg) - 2. Kerk

Tijdens de collecte zingen we: Lied 277:1, 2 en Lied 249:1, 2 uit Opwekking

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader,
prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 249

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt
uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp,
die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Zang: Gospelband Sinjael

Uittochtlied: Lied 710 uit Opwekking
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen (Amen 3x)

Zang: Gospelband Sinjael - bij het verlaten van de kerk

**De volgende Zangdienst is op 28 mei 2017
Thema: We zijn door vuur en water gegaan
Voorganger: ds. M. Schut
M.m.v. Gospelkoor The Spirit uit Doornspijk
o.l.v. Jan Boonen**