



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 29 januari 2017

Aanvang:19.00 uur

Thema:
‘Wegwijzer om mens te zijn’

Voorganger: ds. M. Schut
Organist: Chris Hengeveld
M.m.v. Seniorenkoor uit Oldebroek
o.l.v. Jan Bleijenburg

Voor de dienst zingen we:

Lied 161:1, 2, 3 uit Evangelische Liedbundel en Lied 82:1, 2, 4 uit Joh de Heer

1. Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.

3. O, God die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof,
en met de eng'len zingen
uw glorie en uw lof.

Lied 82

1. Zouden wil ook eenmaal komen,
Waar de levens stroom ontspringt,
En aan d' altijd groene zomen,
Christus, Kerk Zijn lof steeds zingt?

2. Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
Daar verlost van zond' en pijn,
Rein van alle smet genezen,
meer dan d' englen Gods te zijn.
Refrein:

Welkom en mededelingen

Intochtlied: 146:1, 2 uit NLB

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

2. Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem dan die de mensen
tot vreugd' geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft.

Refrein:

*Laat ons streven eens te komen
Aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
Waar aan d' altijd groene zomen,
Christus Kerk 't Hosanna zingt.*

4. Haastig spoedt ons leven henen,
Maar het uur breekt spoedig aan,
Dat, van hemelglans om schenen,
Saam voor Jezus' troon wij staan.
Refrein:

2. Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?

Votum en groet

Zingen voor gebed: 680:1, 4, 5 uit NLB

1. Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

5. O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Gebed

Zang: Seniorenkoor

Genade zo oneindig groot.
De rivier.
O HEER die onze vader zijt.

Lezing: Korintiërs 2: 1-12

Zingen: 1010:1, 2 uit NLB

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Meditatie

Zingen: 1010:3, 4 uit NLB

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vreedestichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Als Geloofsbelijdenis Lezen (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus, Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd
Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden.

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen.

Gebed

Collecte: 1. PKN (missionair werk en kerkgroei) – 2. Kerk

Tijdens de collecte zingen we:

Lied 41:1, 3, 5 en Lied:15:1 t/m 4 uit Joh. de Heer

1. De nacht vlood heen, 't is helder dag!
Er is blijdschap in mijn ziel!
Mijn vrees is weg, Gods vree woont daar,
Er is vreugde in mijn ziel!

Refrein:

*Er is vreugde, hemelvreugde,
Hemelvreugde hier op aard.
Te weten Jezus mint ook mij,
Is mij meer dan alles. waard.*

3. Eens was mijn hart vol duisternis,
Maar God sprak eens: „Daar zij licht!”
Nu heb 'k een hemel reeds op aard
En een hemel nog in 't zicht.

Refrein:

5. En is de weg soms ruw en steil,
Toch blijft blijdschap in mijn smart,
Want Jezus Zelf bestiert mijn weg.
En houdt blijdschap in mijn hart.

Refrein:

Lied 15

1. Als de Heiland zal verschijnen
In glorie op aard,
Met Zijn kind'ren, al de Zijnen
Om zich heen geschaard,

Refrein:

*O, dan zullen zij juichen,
Rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden,
Zo heerlijk en schoon.*

2. Als de Meester zal vergaad'ren
Van heinde en veer,
Die Hem volgen op Zijn wenken.
Steeds zoekend Zijn eer,

Refrein:

3. Als het Lam Gods op de wolken
Van zuid en van noord
Zal verzaam'len uit de volken,
Wie Hem toebehoort.

Refrein:

4. O, mijn ziele, blijf dan waken
En wachten op Hem,
Want dat tijdstip zal dra naken,
Ja, let op Zijn stem.
Refrein:

Zang: Seniorenkoor

Psalm 84 zie de zon, vrede,
O, wat een dag - soliste, Riek Jonker

Uittochtlied: 245:1, 3

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woud mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgde Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 26 februari 2017
Voorganger: ds. B. Jongkind uit Ermelo
Organist: Gerwin van der Plaats
M.m.v. Mannenzanggroep Odeo uit Doornspijk
o.l.v. Ally Spaan