



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 26 maart 2017

Aanvang: 19.00 uur

Thema:
**‘Een boom houdt hemel en
aarde bij elkaar’**

Voorganger: ds. J. Baardewijk uit Oost-Souburg
Organist: Jan Willem van der Maaten
M.m.v. Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep
o.l.v. Geurt Souman

Voor de dienst zingen: Lied 17:1, 2, 3 uit Joh. de Heer en 413:1, 2, 3 uit NLB

1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
Door U, Heer, wordt bereid,
En dat die weg hoe moeilijk ook,
Mij nader tot U leidt.

Refrein:

*Nader tot U, nader tot U,
Nader mijn Heiland tot U;
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U.*

3. Als ik maar weet, Uw liefd', o Heer,
Vertroost mij dag aan dag;
Dan juich ik voort, wat ook mijn lot
Op aarde wezen mag.

Refrein

4. Als ik maar weet, ook als op aard'
Mij droefheid wacht of kruis,
Dat ieder kruis mij nader brengt
Bij 't eeuwig Vaderhuis.

Refrein

Lied 413

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: 150:2 uit NLB

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cymbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Votum en groet

Zingen voor gebed: Lied 575:1, 2 uit Joh. de Heer

1. Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden;
O vrienden, die Heiland, Hij bidt ook voor u;
Hij is met Zijn Geest nu ook zeeg'nend in ons midden.
En klopt aan uw hart, roepend: Opent Mij nu!

Refrein:

*O, hoor naar Zijn bede, o, hoor naar Zijn bede,
O, hoor naar Zijn bede, Zijn bede geldt u!*

2. Ik heb een Vader, Hij schonk mij het leven,
Hij gaf mij Zijn Zoon, ja, 'k weet nu, Hij is mijn!
Kom, vriend, ga met mij, ook voor u is Hij gegeven;
Als straks de bazuin klinkt, waar zult gij dan zijn?

Refrein:

Gebed

Zang: Mannenkoor Ailanthus

Lezing: Lucas 9: 28-36

Zingen: 547 uit NLB

1. Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Refrein

*Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.*

2. Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,

Refrein

4. Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,

Refrein

3. want de aarde vraagt
ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt
ons op de adem Gods.

Refrein

5. want de aarde jaagt
ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.

Refrein

6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Refrein

Meditatie

Zingen: Gezang 451: 3 uit OLB

Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij !

God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.

Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,

toont mij 't godlijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:

God is liefd', o engelenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem !

Als Geloofsbelijdenis – 'Een boom houdt aarde en hemel bij elkaar'

Hij zag de gouden gloed van de opkomende zon
tussen de takken van een boom.

Tussen hem en de zon stond een boom
met een prachtige kruin die zich uitstreckte
tussen de aarde en de hemel.

Hij hield aarde en hemel bij elkaar.

En het leek alsof de boom
stevig geworteld in de aarde de hemel droeg.

Dit beeld leek hem op de veelvormige menselijke aard.

Met ont zichtbare draden vast gehouden aan de aarde.

Om zich van de verbinding met het goddelijke
niet meer los te maken.

De boom raakt met zijn toppen de hoogste hemelen
en staat met zijn voeten stevig op de grond

Terwijl hij met zijn geweldige takkende grote
ruimte tussen hemel en aarde van alle zijden omvat.

De mens leeft in zijn beste momenten met zijn hoofd in de wolken.

Terwijl zorgen hem stevig vast binden aan de aarde
lijkt hij met zijn armen alles wat hem lief is te omarmen.

Zingen: 913 uit NLB (op de nieuwe melodie)

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Gebed

Collecte: 1. Diaconie (Kerk in Actie 40dagentijd project -ouderen in Moldavië)
2. Kerk

Tijdens de collecte zingen we:

Lied 642: 1, 2 uit Opwekking en Lied 382:1, 2, 3 uit Evangelische Liedbundel

1. Al mijn zonde al mijn zorgen
Neem ik mee naar de rivier
Heer vergeef mij en genees mij
Vader kom ont moed mij hier

2. Want dit water brengt nieuw
leven en verfrist mij elke dag
't is een stroom van u genade
Waar 'k u steeds ontmoeten mag

Refrein

HERE Jezus heel mijn leven

Ik leg alles voor u neer

Leid mij steeds weer naar dat water

'k wil u daar ontmoeten Heer

Lied 382

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit

land met uw heerlijkheid.

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw

heil heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

3. Staan wij oog in oog met U Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons

leven,

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Zang: Mannenkoor Ailanthus

Uittochtlied: 248:1, 2, 3 uit NLB

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Zegen (Amen 3x)

De volgende Zangdienst is op 30 april 2017
Voorganger: ds. Th.J.S van Staalduine uit Nijbroek
M.m.v. Gospelband Sinjael uit Donkerbroek