



IN DE ICHTHUSKERK

Zangdienst 25 september 2016

Aanvang:19.00 uur

Thema:
Trouw in alledaagse dingen

Voorganger: ds. M. Schut

Organist: Wim Magré

M.m.v. Deo Cantemus uit Doornspijk o.l.v. Wim Magré

Voor de dienst zingen we:

Lied 226:1, 2, 3, 4 uit Opwekking

Vreugdelied (melodie: Eén naam is onze hope) bewerking Jaap Zijlstra

1. Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde wondergroot,
die zich zelve gaf aan 't kruishout, en mij redde van de dood.

Refrein:

Zing o zing van mijn verlosser, met zijn bloed kocht hij ook mij.
Aan het kruis, schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen, hoe hij op zich nam mijn straf,
hoe in liefde en genade, hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein:

3. 'k Wil mijn dierbre Heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht,
hij kan overwinning geven, over zond' en satans macht.

Refrein:

4. Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein:

Vreugdelied

1. De zang brengt ons tezamen,
Wij leven in ons lied.

God heeft de mens geschapen
Tot vreugde, die muziek
Gepaard aan onze stemmen,
Het is een klare wel
Die opspringt en ons meevoert
In klankrijk samenspel.

2. Die schepping te bezingen,
De wijde zee, de wind,
De pracht van kleurenluchten,
Een beek die als een lint
zich slingert door het landschap
Als was het haar domein,
zo zijn ook wij verknocht aan
opbloei en zonneschijn.

3. De schoonheid der seizoenen,
de tooi van elk getij,
De beurtzang van de vogels,
de zomer bont en blij,
Het goudblad van het najaar,
het sneeuwkleed wit en puur,
Daarin zien wij Gods glorie,
Zijn lof in de natuur.

Welkom en mededelingen

Intochtlied: 108:1 uit NLB

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maak, harp en luit, de Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Votum en groet**Zingen voor gebed:** 121:1 uit NLB

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Gebed**Zang:** Deo Cantemus**Lezing:** Jezus Sirach 17

1 De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen
en doet hem naar haar terugkeren.
2 Hij schonk de mensen een afgemeten aantal dagen,
maar ook macht over alles wat er op de aarde is.
3 Hij heeft hen toegerust met zijn eigen kracht
en hen naar zijn eigen beeld gemaakt.
4 Alles wat leeft heeft hij ontzag voor de mens gegeven,
opdat deze zou heersen over dieren en vogels.
5 Hij kreeg van de Heer vijf zintuigen,
als zesde ontving hij van hem het verstand,
als zevende het woord, waarmee de daden van de Heer worden
bekendgemaakt.
6 Denkvermogen, een tong, ogen, oren en een hart
gaf hij hem om begrip te verwerven.
7 Hij deelde hem rijkelijk kennis en inzicht toe
en toonde hem het goede en het kwade.
8 In zijn hart heeft hij ontzag voor hem gelegd,
opdat de mens zijn grote daden kon zien

en zich door de eeuwen heen op zijn wonderdaden kon beroemen,
9-10 opdat hij zijn grote daden zou verkondigen
en zijn heilige naam zou prijzen.

11 Hij schonk hun kennis en de wet die leven geeft,
opdat ze zouden beseffen dat zij, die leven, sterfelijk zijn.

12 Hij heeft met hen een eeuwig verbond gesloten
en hun zijn voorschriften gegeven.

13 Zij zagen zijn grote macht en hoorden zijn krachtige stem.

14 Hij zei tegen hen: hoedje voor alle onrecht en gaf hun regels voor de
omgang met andere mensen,

15 hun daden zijn hem volledig bekend en blijven niet voor zijn ogen
verborgen.

Zingen: 119:62 uit NLB

Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank,
rechtvaardig is uw wet en mij ten zegen.

Dit geeft mijn loflied innigheid en klank.

Zij die uw wet beminnen, gaan uw wegen.

Zij wandelen voort in vrede, vrij en frank,
geen struikelblok, geen onheil houdt hen tegen.

Meditatie

Zingen: 121:3 uit NLB

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.

Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Als Geloofsbelijdenis Zingen (staande)

Melodie 460 uit OLB

1. Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is.
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnen rijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid-
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

3. Ik geloof de Geest, de Trooster,
en één kerk de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paas licht dat ons graf ontsluit-
eeuwig samen zing ik Amen,
roep ik God uw glorie uit!

Gebed

Collecte: 1. Diaconie (Voedselbank Elburg/Oldebroek) – 2. Kerk

Tijdens de collecte zingen we:

Lied Binnenkort komt de dag.

Lied 212:1, 2 uit Evangelische Liedbundel

1 Binnenkort komt de dag
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij
Jezus komt en 'k weet dat Hij
mij een plaats heeft bereid
vrede tot in eeuwigheid
wat een dag, o wat een dag zal dat zijn

Refrein

Wat een dag, wat een dag,
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan
en Hij leidt mij aan Zijn hand,
naar 't lang beloofde land
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn

2. Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij.
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn,
maar wij juichen voor de troon.
Zijn voor alle tijd bij Gods zoon
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn

Refrein

Lied 212

1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als één volk dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

2. Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Refrein:

Zang: Deo Cantemus

Uittochtlied: Avondlied (melodie Vaste rots van mij behoud)

Als de zon in t' westen zakt
En de avondlucht zich spreidt ;
Als t' geloof verdampt, vervlakt.
En reclame t' hart ontwijdt:
Geef mij zicht op liefde teer,
Blijf mijn Maatje ,Blijf mijn Heer

Als ik bid en als ik vecht
Voor uw kerk in t 'avond land
Met de beurs, die dwang oplegt,
Die mij knecht tot slaaf, tot klant:
Wees mij licht en wees mij zout
Wees mij grond voor lijfbehoud

Zegen (Amen 3x)

**De volgende Zangdienst is op 27 november 2016
Voorganger: ds. H.G.F. Hübbers uit Zeewolde
M.m.v. koor Zingend Getuigen
o.l.v. Gerwin van der Plaats uit Kampen**