



# **IN DE ICHTHUSKERK**

**Zangdienst 25 juni 2017**

Aanvang:19.00 uur

**Thema:**  
**'Op reis..... Waar heen'**

Voorganger: ds. E.P. van der Veen uit Emmeloord  
Organist: Jan Willem van der Maaten  
M.m.v. Muziekgroep De Marimba's uit Oostendorp

## Voor de dienst zingen:

Lied 58:1, 2, 3 en Lied 348:1, 2, 4, 5 uit Evangelische Liedbundel

1. Zoekt eerst het Koninkrijk 'van God  
en zijn gerechtigheid  
en dit alles krijgt u bovendien.

*Refrein:* Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, ( 2x )

2. Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord,  
dat door de HEER gesproken wordt.

*Refrein*

3. Bidt en u zal gegeven zijn,  
Zoekt en gij zult het zien.  
Klopt en de deur zal voor u opengaan.

*Refrein*

Lied 348

1. Komt, laat ons zingen al te zaam: God is goed!  
Hemel en aarde prijst zijn Naam! God is goed!  
Laat ieder naad'ren tot zijn troon,  
zingen met ons op blijde toon  
in melodieën, rein en schoon: God is goed!  
God is goed! God is goed!  
In melodieën, rein en schoon: God is goed!

2. O, zeg het voort tot 't verste strand: God is goed!  
Voor elk is plaats in 't vaderland, God is goed!  
van zonde maakt ons Christus vrij,  
licht in de duist're nacht bracht Hij;  
als zijn verlost en juichen wij: God is goed!  
God is goed! God is goed!  
Als zijn verlost en juichen wij: God is goed!

4. Ginds in de hemel ruist het voort: God is goed!  
Nimmer werd schoner zang gehoord: God is goed!  
Eind'loze eeuwen gaan voorbij,  
nog klinkt dat loflied, vol en vrij,  
duizend, tienduizend juichen blij: God is goed!  
God is goed! God is goed!  
Duizend, tienduizend juichen blij: God is goed!

5. O, dat nu ieder hart getuig': God is goed!  
Dat ied're knie voor Hem zich buig'! God is goed!  
O, Hem te kennen is zaligheid,  
't leven tot in der eeuwigheid;  
laat ons 't vermelden wijd en zijd: God is goed!  
God is goed! God is goed!  
Laat ons 't vermelden wijd en zijd: God is goed!

## **Welkom en mededelingen**

**Intochtlied:** Lied 84:1, 3 uit NLB

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

3. Welzalgig die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft,  
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal  
en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.

## **Votum en groet**

**Zingen voor gebed:** Lied 302: 1, 2, 3, 4 uit Evangelische Liedbundel

1. Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu  
en reinig mijn hart.

2. Met uw liefde, Heer,  
kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,  
zondig en onrein.  
O Jezus, raak mij aan,  
van U wil ik zijn.

4. Jezus, op uw Woord  
vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U.

## **Gebed**

**Muziek:** Muziekgroep De Marimba's

**Lezing:** Lucas 15: 11-32

**Zingen:** Lied 441:1, 9 uit OLB

1. Komt, kinderen, niet dralen,  
want de avond is nabij!  
Wij zouden licht verdwalen  
in deze woestenij.  
Komt, vatten wij dan moed  
naar de eeuwigheid te streven,  
van kracht tot kracht te leven.  
in 't eind is alles goed.

9. Komt, kindren, tot elkander  
en wandelt hand in hand!  
Verblijdt u in elkander  
in dit onzalig land!  
Komt, kinderen, weest wijs!  
Gaat onderweg niet strijden!  
De engelen zelf geleiden  
als broeders onze reis.

## **Meditatie**

**Zingen:** Lied 441: 11, 12 uit OLB

11. Het zal niet lang meer duren,  
houdt nog maar even vol!  
Het zal niet lang meer duren,  
dan zijn wij bij ons doel!  
Daar wacht ons lafenis,  
als wij met alle vromen  
voor eeuwig mogen wonen  
waar onze Vader is.

12. Wij moesten het maar wagen  
- 't is wel het wagen waard -  
om niets meer mee te dragen  
dat onze ziel bezwaart.  
De wereld is te klein!  
Komt, gaat met Jezus mede  
in alle eeuwigheden!  
Het moet toch Jezus zijn!

**Geloofsbelijdenis:** Zingen (staande)

Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan,  
want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staan.  
Zo zal Hij mij leiden in de strijd van het bestaan;  
dit is mijn geloof in God.

*Refrein:* Glorie, glorie, halleluja (3x)  
Dit is mijn geloof in God.

Ik geloof dat God voor mij Zijn Zoon gegeven heeft,  
Die aan 't kruis voor al mijn schuld zo zwaar geleden heeft.  
Jezus Christus, die voor mij het Licht der wereld heet,  
dat is mijn geloof in God.

*Refrein*

Ik geloof dat God door Hem Zijn Heil'ge Geest toen gaf,  
dat die geest mij zeggen zal wat 'k doen en laten mag.  
Dat ik daarom leven kan vandaag en alle dag  
dat is mijn geloof in God.

*Refrein:*

Ik geloof dat God voor mij niets wil dan dat ik leef,  
Hij wil vrede en geluk, geen haat en ook geen angst,  
Ik geloof dat Hij vandaag en altijd leven geeft  
dat is mijn geloof in God.

*Refrein:*

## **Gebed**

**Collecte:** 1. Diaconie ( Stichting Present ) - 2. Kerk

*Tijdens de collecte zingen we:* Lied 133:1, 2, 3 uit Geroepen om te zingen en  
Lied 334:1, 2, 3 uit Opwekking

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid,  
Schepper, die 't heelal verheugde,  
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.  
Gij, die woont in licht en luister,  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij die zoekend doolt in 't duister,  
vindt het licht bij U alleen.

2. Duizend lichten, duizend kleuren  
zijn de weerglans van uw pracht;  
daarmee wilt Gij mensen beuren  
uit hun zorgen, uit hun nacht.  
Op een zee van licht en zangen  
voert Gij ons tot U omhoog.  
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;  
doof niet voor uw licht ons oog!

3. Open nu ook onze ogen  
voor het ware vreugdelicht,  
opdat wij uw naam verhogen,  
juichend voor uw aangezicht.  
Want in Christus komt Gij nader  
hem, die onder zonden zucht.  
Ieder wilt Gij zijn een Vader,  
die in Jezus tot U vlucht.

Lied 334

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

*Refrein*

Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil  
heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
*Refrein*

3. Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
*Refrein*

**Muziek:** Muziekgroep De Marimba's

**Uittochtlied:** Lied 423:1, 2, 3 uit NLB

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: | 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: |
| ga met uw licht voor ons uit!        | ga met uw licht vóór hen uit!             |
| Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:   | Al onze vrienden wensen wij vrede:        |
| ga met God!                          | ga met God!                               |
| Vaya con Dios en à Dieu!             | Vaya con Dios en à Dieu!                  |

3. Voor alle mensen op onze weg:  
vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie kwamen onder dit dak:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

**Zegen** (Amen 3x)

**De volgende Zangdienst is op 27 augustus 2017  
Voorganger: ds. M. van Doorn uit 't Harde**