

# Liturgie voor Startzondag 4 september 2016

## Jaarthema: *Deel je leven*

Voor de dienst: afbeelding 1

Lied voor de dienst: Bijengeroepen uit onze huizen, GOZ 18

Melodie: 675 Geest van hierboven

Bijeen geroepen uit onze huizen,  
Elk met zijn eigen levenslied,  
Zijn wij gekomen om weer te dromen  
Van wat God in ons mensen ziet.  
Wij willen zingen van alle dingen,  
Roepen uit donker, roepen om leven,  
Roepen om licht om Gods woorden te zien  
God zal ons horen, Hij schenkt het leven  
Hij zal ons vragen antwoord te geven,  
Samen te leven in zijn gloria.

Bijeen gekomen, woord in ons midden,  
Samen zijn wij hier in Gods huis.  
Kleinen en groten, niemand verstoten:  
Voor wie God zoekt is hier een thuis  
Bidden en danken, stilte en klanken,  
Met elkaar delen, één zijn met velen  
En zingen keer op keer: Jezus is Heer!  
Jong en oud samen zingen nu "amen".  
God in ons midden, verhoor ons bidden  
Heel; uw gemeente zingt: Halleluja!

### Welkom en mededelingen

**Intochtlied:** 276:1, 2

1. Zomaar een dak boven wat hoofden  
deur die naar stilte open staat.

Muren van huid, ramen als ogen,  
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden hier gezaaid.

Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.

### Votum en groet

We kijken naar beelden bij het lied : Droom, durf, doe, deel  
van Marco Borsato met kindertekeningen

## **Kyriegebed**

**Gloria:** 971:1, 3

1. Zing een nieuw lied voor God de Here  
en wees van harte zeer verblijd.  
God wil alhier met ons verkeren,  
hier wordt een huis voor Hem bereid.  
Hij heeft de hand en het verstand  
gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus' kerk.

3. De Heilige Geest geeft taal en teken.  
Christus deelt al zijn gaven uit.  
De Vader zelf wil tot ons spreken  
en elk verstaat wat het beduidt.  
Wees ons nabij en maak ons vrij  
in dit uw heiligdom.  
Kom, Here Jezus, kom!

## **Gebed om de Geest**

*Kinderen gaan naar de nevendienst*

**Lezing:** Psalm 1

**Zingen:** 244 uit Opwekking , eerst couplet op piano en orgel, vervolgens samen zingen

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen,  
die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters,  
maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft  
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht,  
want hij is als een boom  
geplant aan waterstromen,  
die zijn vrucht geeft op tijd,  
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

**Lezing:** Lucas 6: 43 - 45

**Zingen:** 993:1, 2, 3, 4, 7

1. Samen op de aarde,  
dat beloofde land,  
God zal ons bewaren,  
want Hij houdt in stand

2. wat Hij heeft geschapen  
met zijn hand, zijn woord.  
Hij zal niet verlaten  
wat Hem toebehoort.

3. 't Westen en het oosten,  
voor- en nageslacht,  
om zijn naam te troosten  
zijn zij aangebracht;

4. om zijn naam te prijzen  
gaf Hij zon en maan,  
wijzen en onwijzen  
gunt Hij één bestaan.

7. Kerk en wereld samen,  
vasteland en zee,  
worden ja en amen,  
ja uit ja en nee.

**Verkondiging:** afb 2, 3, 4

**Zingen:** 422

1. Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.

### **Bevestiging en afscheid**

Een aantal ambtsdragers en contactpersonen neemt afscheid uit ons midden:

**Zingen:** 710 uit Opwekking bewerkte versie. Met pianobegeleiding

1. Zegen hen, op de weg die zij straks gaan.  
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan.  
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.  
O God, zegen hen, alle dagen lang!

Vader maak hen tot een zegen; ga hen niet voorbij  
Regen op hen met Uw Geest, Heer,  
Jezus, raak hen aan  
Als een Bron van leven, die ontspringt diep in hen.  
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor ons

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

## **Inleiding op bevestiging en zegen ambtsdragers.**

En u die aanwezig bent om te worden uitgezonden als contactpersonen in de gemeente  
We zijn dankbaar dat u dit werk wilt verrichten. Wil het doen in trouw aan God en wil dat wat in vertrouwen aan u verteld wordt bij uw hart bewaren.

Gemeente wilt u gaan staan  
Leden van de gemeente van Christus,  
Wilt u deze broeders en zusters in uw midden aannemen als ouderling en pastoraal bezoekermedewerker.  
Wilt u met hen meeleven en hen steunen bij hun werk.  
Wat is daarop uw antwoord?

## **Gebed**

**Zingen:** 864: 2, 5

2. God heeft u uitverkoren  
en uw geloof gebouwd,  
Hij heeft een eed gezworen  
aan elk die Hem vertrouwt:  
dat Hij hen zal omgeven  
met sterkte als een wal,  
dat Hij wie met Hem leven  
de zege schenken zal.

5. Daarom lof zij de Here,  
in wie ons heil bestaat,  
Hem die ons toe wou keren  
zijn liefelijk gelaat.  
Hij moge ons behoeden,  
elkander toegewijd,  
en schenke ons al 't goede  
nu en in eeuwigheid.

*Kinderen komen terug*

## **Gebeden**

**Inzameling van de gaven**      afb. 5

**Slotlied:** 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Zegen**    afb. 6 en afb. 7