

## Liturgie zondagmorgen 9 oktober

### **Zingen: 91a**

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem om onderkomen –  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de oever van een beek.

3. Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen, –  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

### **Welkom en mededelingen**

#### **Intochtslied: 92: 2, 3**

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,  
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;  
laat alom musiceren, / met stem en instrument,  
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

3. Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.  
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.  
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,  
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

### **Stil gebed – Votum en groet – Gebed van verootmoediging**

**Zingen: 315: 1, 2**

1. Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefde ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.

2. En of een mens al diep verloren  
en ver van U verzworven is,  
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,  
vernieuwd door uw getuigenis.  
Uw woord, dat spreekt in alle talen,  
heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademen  
en leven voor uw aangezicht

**Leefregel – We luisteren naar het lied “Gebed om vrijheid”  
Gebed om de Heilige Geest**

**Zingen: 838: 1**

1. O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren

**Lezing: Galaten 2: 11-16**

**Zingen: 966: 1, 2**

1. Het heil des hemels werd ons deel  
alleen door Gods genade.  
Wij werkten en wij wonnen veel,  
maar alle winst bleek schade.  
't Geloof ziet Jezus Christus aan:  
wat Hij deed is genoeg gedaan  
voor al wie leeft op aarde.

2. Geen mens kon ooit des Heren wet,  
der mensen maat vervullen;  
toen heeft de Zoon zich ingezet  
om God en onzentwille  
en kwam tot ons, een mens als wij,  
maar zonder zonde, waarlijk vrij, –  
de mens van den beginne.

**Lezing: Galaten 5: 1-14**

**Zingen:** 966: 3, 4

3. Om Hem rechtvaardigt nu  
deHeer  
het leven van ons allen.  
God is op ons niet toornig meer,  
maar ziet met welgevallen  
een volk, gedoopt in Christus'  
doop,  
verenigd in geloof en hoop  
en liefde tot elkander.

**Overdenking**

**Zingen:** 81: 7, 8, 9

7. Luister, welk bevel  
Ik u in wil scherpen.  
Hoor Mij, Israël!  
Laat geen vreemde god,  
laat geen vreemd gebod  
ooit u onderwerpen!

9. Leef uit mijn verbond.  
Vraag van Mij vrijmoedig.  
Open wijd uw mond.

4. Want wie hier leeft op zijn  
gezag,  
die is voor God rechtvaardig,  
hij vindt zijn handen elke dag  
tot goede werken vaardig;  
als nieuw wordt rond hem het  
bestaan  
en in hem vangt het voorjaar aan  
van 's Heren nieuwe aarde

8. Ik ben Hij-die-is:  
God wil Ik u wezen.  
Uit de duisternis  
van de slavernij  
maakte Ik u vrij:  
hebt gij nog te vrezen?

Al wat u ontbreekt,  
al waar gij om smeekt  
geef Ik overvloedig

**Gebeden met Onze Vader  
Collectes**

**Slotlied:** 903: 1, 2

1. Zou ik niet van harte zingen  
Hem die zo zeer mij verblijdt?  
Want ik zie in alle dingen  
niets dan zijn genegenheid.  
Is de hartslag van het leven  
niet de liefde van de Heer?  
Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.

2. Als een vogel, die zijn tere  
jongen met de vleugels dekt,  
zo houdt over mij de Here  
zijn beschuttende arm gestrekt.  
Alles wendt Hij mij ten goede,  
Hij is bij mij nacht en dag,  
ja, van voor ik 't licht nog zag,  
ben ik veilig in zijn hoede.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid

**Zegen**