

Liturgie zondag 4 juni - Pinksteren

Zingen: 695:1, 2, 4, 5

1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 67: 1, 2

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Stil gebed - Votum en groet

Zingen: Klein Gloria

Zingen: als Kyrie 418:1, 2, 4

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweent.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweent.

Gebed om de gaven van de Geest: 3 x zingen 681

The image shows a musical score for a prayer. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and common time (C). The lyrics are written below the notes. The first staff has the notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The second staff has the notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The third staff has the notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The fourth staff has the notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The lyrics are: Ve - ni Sanc - te Spi - ri - tus, tu - i a - mo - ris i - gnem ac - cen - de. Ve - ni Sanc - te Spi - ri - tus, ve - ni Sanc - te Spi - ri - tus.

Zingen: *Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft (Elly en Rikkert) met YouTube filmpje*

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Joël 2: 27 - 3: 5

Zingen: 550:1, 2, 3

1. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

2. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Hij zal u regeren

met God en met ere.

De wagens, de paarden, de wapens, de zwaarden,
krijgsvreuzchtige plannen, Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzeggd.

3. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Lezing: Handelingen 2:1 - 13

Zingen: 685

1. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.

Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

2. Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

3. Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

4. Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

5. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.

Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

Preek (afb. 2, 3, 4)

Instrumentaal intermezzo (afb.5)

Zingen: 686

1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Kinderen komen terug

Gebeden – Onze Vader
Collectes (afb. 6)

Zingen: 687

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.

(afb. 7)

Zegen

2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

