

Liturgie zondag 29 oktober 2017

Lied voor de dienst: 971

1. Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om ons zelve gaan.

3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 146c: 1 en 3

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag
verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem
verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Bemoediging en groet

Zingen: 146c: 7

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Gebed om ontferming

Zingen: 834

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: Alles is anders

Zie je soms het leven niet meer zitten
Gaan de dingen niet zoals je wou
Kunnen ze alleen maar op je vitten
Dan heb ik een goede raad voor jou
Ga ermee naar Jezus
Hij is je beste vriend
Ga ermee naar Jezus en dan zul je zien

Alles is anders
Alles is anders
Alles is anders
Ook al gaat het mis
Alles is anders

Alles is anders
Alles is anders
Als Jezus bij je is

Ben je vaak onhandig en verlegen
Word je door de hele groep gepest
Samen met je vriend kun je er tegen
Want Hij is heel anders dan de rest
Ga ermee naar Jezus
Vertel Hem je verdriet
Ga ermee naar Jezus Hij verlaat je niet

Alles is anders...

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Habakuk 3: 1 - 7 en 16 – 19

Zingen: 845: 1

1. Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.

Lezing: Lukas 17: 1 - 6

Zingen: 845: 3

3. Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.

Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Overdenking

Zingen: 100: 1, 2 en 4

1. Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksofdom,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2. Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Gebeden

Collectes

Slotlied: 902: 1, 5 en 6

1. Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: 'Ach Here, hoor mij!'
En wat mij kwelt wordt klein.
Al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.

5. Wat er mij ook gebeure,
in eeuwigheid zijt Gij,
en wat ter wereld, Here,
zou scheiden U en mij?
Al tonen zich verbolgen
de groten van de tijd,
geen honger of vervolging,
niets dat mij van U scheidt.

6. Mijn hart wil blij opspringen,
het kan niet treurig zijn,
ik lach en loop te zingen
in louter zonneshijn.

De zon die staat te stralen,
o Jezus, dat zijt Gij.
Ik dank U duizend malen, –
wat zijt Gij goed voor mij!

Zegen