

## **Liturgie zondagmorgen 29 januari 2017**

### **Zingen: 765:1, 2, 4**

1. Gij hebt met uw brede gebaren  
de mensen gestrooid uit uw hand  
en in de seizoenen der jaren  
volmaakt Gij de oogst op uw land.

2. In deze onstuimige lente,  
waarin heel de wereld bestaat,  
verwekt Gij de elementen  
en wie scheidt het goed van het  
kwaad?

4. Heer, zijn wij het zaad van uw akker,  
Gij doet ons ontkiemen tot graan.  
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,  
Gij doet ons uit aarde ontstaan.

### **Welkom en mededelingen**

### **Zingen: 66:1, 3**

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorierijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen.  
Geducht zijn uwe daden, Heer.  
Uw tegenstanders, diep gebogen,  
aanvaardden veinzend uw beleid.  
Heel de aarde moet uw naam verhogen,  
psalmzingen uwe majesteit.

3. Doe onze God uw loflied horen,  
gij volken, zing alom op aard,  
loof Hem door wie wij zijn herboren,  
die ons voor wankelen heeft bewaard.  
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,  
zoals men erts tot zilver smelt.  
Gij die ons, aan het vuur ontheven,  
gelouterd voor uw ogen stelt.

### **Stil gebed – Bemoediging en Groet**

**Onrust:** Stephan Koridon en Caroline Kos spelen muziek van Piazzola.

**Levenswoord:** Gedicht van Huub Oosterhuis

### **Zingen: 139:1, 2**

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.

## **Gebed om verlichting met de heilige geest**

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

**Eerste lezing:** Sefanja 2:1 - 13

**Zingen:** 904:1, 2, 3

1. Beveel gerust uw wegen,  
al wat u 't harte deert,  
der trouwe hoede en zegen  
van Hem, die 't al regeert.  
Die wolken, lucht en winden  
wijst spoor en loop en baan,  
zal ook wel wegen vinden  
waarlangs uw voet kan gaan.

2. De Heer moet gij vertrouwen,  
begeert gij de uitkomst goed,  
op Hem uw hope bouwen,  
zal slagen wat gij doet.  
Door geen bekommelingen,  
geen klagen en geen pijn  
laat God zich iets ontwingen:  
Hij wil gebeden zijn.

3. Laat Hem besturen, waken,  
't is wijsheid wat Hij doet!  
Zo zal Hij alles maken,  
dat ge u verwonderen moet,  
als Hij, die alle macht heeft,  
met wonderbaar beleid  
geheel het werk volbracht heeft,  
waarom gij thans nog schreit.

**Tweede lezing:** Matteüs 5:1 - 12

**Zingen:** 534

1. Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God

4. Hij die de doven horen deed  
hun eigen oren deed geloven  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.

**Verkondiging** (afb. 3, 4, 5)

**Rustig en zachtmoedig:** Stephan en Caroline spelen muziek van Faure  
(afb.6)

**Zingen:** 981:1, 2, 3, 4

1. Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.

3. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

*Kinderen komen terug*

**Gebeden:** Voorbede - Gebed in stilte - Onze Vader

**Collectes** (afb. 7)

**Slotlied:** 705:1, 4

1. Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de heilige Geest, de Trooster,  
de Drie-enige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-enige in zijn troon!

4. Halleluja, lof, aanbidding  
brengen engelen U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U der heren Heer!

**Zegen** (afb. 7, 8)