

Liturgie zondagmorgen 26 februari 2017

Zingen: 910:1, 2, 3

1. Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

2. Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

3. Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

Welkom en mededelingen

Zingen: 62: 1, 4, 5

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Stil gebed – Bemoediging en Groet

Kyrie gebed

Zingen: 281: 2, 4, 5, 6

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

6. De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Zingen: 935: 1, 2, 3

1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.

Lezing: Mattheüs 6: 24 - 34

Zingen: 979: 1 t/m 6

1. De vogels van de bomen
die lopen door de lucht
als vederlichte dromen,
zij wonen in het licht.

3. die alle hemelstreken,
de aarde als een huis,
alleen maar door te spreken
maakte, spelenderwijs.

5. in kleuren en in geuren
vertellen zij van God
en weten van geen treuren,
de vreugde is te groot.

2. Zij rusten op de adem
van God die ademend
de wereld heeft geschapen
en alle namen kent,

4. De grandioze bloemen,
de bloemen bij de vleet,
met schitterende kronen,
als koningen gekleed,

6. De vogelen des hemels
de leliën des velds,
zij hebben ons van Jezus
en 't paradijs verteld.

Preek

Thema: ZORG om de ZORG..., jawel, maar... de ene ZORG is de andere ZORG niet...!

Zingen: 978: 3, 4

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Kinderen komen terug

Gebeden

Collectes

Slotlied: 905: 1, 3, 4

1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Zegen