

## Liturgie zondag 25 juni 2017

### **Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars Votum en groet**

**Zingen:** NLB:27: 1 en 7

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God  
en Here!

Waar is het duister dat mij onheil  
baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij  
deren,

in zijn bescherming ben ik wel  
bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij  
verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en  
overval:

het is de Heer die mij behouden zal!

7. O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten  
mocht!

O als ik van zijn goedheid niet  
geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem  
zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede  
moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op de Heer, die u in zwakheid

schraagt,

wacht op de Heer en houd u

onversaagd.

**Kyriegebed** NLB: 300c Allen; Kyrie eleison

**Glorialied** NLB: 174 1 en 2

1. Zingt met de vogels mee een lied.

De leeuwerik verzwijgt het niet:

Christus is aller koning!

De zwaluw roept u toe: zie hier,

Godsliefde is voor mens en dier

een altijd open woning!

Hij bergt de wereld in zijn hart,

geen musje hoe dan ook benard,

gaat zonder Hem te gronde;

wie vallen van de heuveltop

die vangt Hij met zijn vleugels op

Hij draagt ze ongeschonden.

2. Zingt met de vogels mee een lied,

een lofzang tegen uw verdriet,

een loflied op het leven;

geen wacht, geen wapen kon weerstaan

het vroege roepen van de haan:

de doodsnacht is verdreven!

Zingt met de vogels mee,

zingt met de meeuwen langs de zee:

de ark is niet gezonken!

Ginds koert de duif bij de Jordaan:

de Heer is waarlijk opgestaan,

Zijn Geestkracht ons geschonken!

**Zingen:** Opwekking: 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij  
verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jesus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid! Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.	Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
---	--

## Gebed van de zondag

*De kinderen gaan naar de kindernevendienst.*

**Lezing:** Jeremia: 20: 7 – 12

**Zingen:** Gez: 25

1. Vrees niet en zie niet angstig rond,  
De Heer heeft u verkoren.  
Mijn volk, Ik zocht u en Ik vond  
U ver, vervreemd, verloren.  
Ik riep u overal vandaan;  
Met open monden staarden  
De volkeren Mij zwijgend aan,  
de einden van de aarde.

2. Vrees niet, mijn volk, wees niet  
verbaasd,  
die trouw is zal u sterken,  
Hoezeer de vijand raast, met haast  
stel Ik hem paal en perken.  
Gij zult de vijand in uw land  
wel zoeken, maar niet vinden;  
Ik neem u bij de rechterhand  
gij zijt toch mijn beminde!

**Lezing:** Mattheus 10: (16) 26-33

**Zingen:** NLB 981: 1, 2, 3, 4 en 5

1. Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

## Verkondiging

## **Zingen:** NLB: 362

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,  
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat  
tegen de zwartste hemel aangeschreven:

Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  
die ons uit angst en doem heeft weggetild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.  
Gij hebt uw stem tot op vandaag  
doen klinken.  
Uw naam is hartstocht voor  
gerechtigheid,

uw woord de bron waaruit wij willen  
drinken.  
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt –  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

*Kinderen komen terug van de nevendienst*

## **Dankgebed**

### **Collectes**

#### **Slotlied:** NLB: 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle mens'lijk lijden hebt Gij  
ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw  
bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer  
is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede  
sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

## **Zegen**

### **Zingen:** NLB: 425

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.