

Liturgie zondag 24 september 2017 - Kerk school & gezin

Zingen: Wees niet bang, ik roep je naam

Refrein

Wees niet bang, ik roep je bij je naam

Wees niet bang, wees niet bang, van nu af gaan we samen

1. En al zou je door het vuur gaan, je brandt je daar niet aan
Ik ben bij je, Ik ben bij je om mee te gaan.
Ik ben bij je, Ik ben bij je... refrein

2. En al ga je door rivieren, ze spoelen jou niet weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je heel de weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je...refrein

3. En als anderen je plagen, misschien de hele klas
Ik ben bij je, Ik ben bij je, Ik hou je vast
Ik ben bij je, Ik ben bij je om mee te gaan
Ik ben bij je , Ik ben bij je voortaan.

Welkom en mededelingen

Zingen: 118: 1 en 10

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Stil gebed - bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Zingen: Onder, boven, voor, achter, God is altijd bij je

Refrein

Onder boven voor en achter, God is altijd bij mij.
Onder boven voor en achter, God is om mij heen.
Onder boven voor en achter, God is altijd bij mij.
Onder boven voor en achter, God is om mij heen

1. Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land,
Of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand,
Alm loop ik naar de buurvrouw aan de overkant,
Ik ben nooit in mijn eentje want ... refrein

2. Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus,
Of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus,
Al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus:
God is altijd bij mij, dus... refrein.

Leefregel

Zingen: 1010: 3, 4 (1 van de 6 liederen)

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestitelers zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Gebed om de Heilige Geest

Lezing Mattheus 14: 22-33

Zingen: In een scheepje over zee

1. In een scheepje over zee, vaar je mee, vaar je mee?
In een scheepje over zee, vaar je mee

2. Oei daar komt een grote storm, 't is enorm, 't is enorm.
Oei daar komt een grote storm, 't is -norm

3. Maar ook Jezus is aan boord, met zijn woord, met zijn woord
Maar ook Jezus is aan boord, met zijn woord

4. En precies zoals Hij wil, wordt het stil
en precies zoals Hij wil, wordt het stil

Kinderen gaan naar de nevendienst

Overdenking

Zingen: 939

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Zingen: Je hoeft niet bang te zijn

Refrein

Wees niet bang, ik roep je bij je naam

Wees niet bang, wees niet bang, van nu af gaan we samen

1. En al zou je door het vuur gaan, je brandt je daar niet aan
Ik ben bij je, Ik ben bij je om mee te gaan.
Ik ben bij je, Ik ben bij je... refrein

2. En al ga je door rivieren, ze spoelen jou niet weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je heel de weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je...tefrein

3. En als anderen je plagen, misschien de hele klas
Ik ben bij je, Ik ben bij je, Ik hou je vast
Ik ben bij je, Ik ben bij je om mee te gaan
Ik ben bij je , Ik ben bij je voortaan.

Gebeden

Collectes

Zingen: 425

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen