

## Liturgie zondagmorgen 23 oktober

### Afbeelding 1

**Zingen:** 215: 1, 2, 4, 5

1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,  
die u Gods liefde doet verstaan  
als nieuw, nu gij door slaap en nacht  
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

2. Rondom wie bidden dag aan dag  
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,  
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,  
een nieuwe kracht door 's Geestes doop

4. Wie van zich afziet naar God toe,  
loopt in het licht en wordt niet moe.  
Het schijnsel van de hemel gaat  
over de dag van vroeg tot laat.

5. Houd dan de hemel in het oog,  
maar hef uw hart niet al te hoog;  
op aarde hier, op aarde thans  
ziet gij een bovenaardse glans.

### Welkom en mededelingen

**Intochtslied:** 84: 1, 2

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof

### Stil gebed - Votum en groet - drempelgebed

**Zingen:** 213: 1, 2

1. Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,  
stel ons deze ochtendtijd  
uwe heerlijkheid voor ogen,  
en verdrijf door uwe macht  
onze nacht!

2. Laat als milde morgendauw  
uw genade tot ons komen  
en de dorstige landouwer  
van ons leven overstromen,  
ja, verkwik ons door uw troost  
onverpoosd.

**Kyriegebed: Lied 301<sup>e</sup>** (3 x zingen na kyriegebedsintenties)

Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

**Lezing:** Jeremia 14: 7-10 en 19-22

**Zingen:** 869: 1, 2, 3, 4

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,  
oorsprong van al het goede,  
de God die louter wonderen doet.  
Wij leven in zijn hoede,  
die onze vrede is, onze vreugd,  
in wie zich heel ons hart verheugt.  
Geef onze God de ere!

2. De hemelmachten met ons mee  
willen U eer betonen.  
Al wat op aarde in lucht of zee  
mag in uw schaduw wonen,  
het prijst U, die de Schepper zijt,  
die 't al zo schoon hebt voorbereid.  
Geef onze God de ere!

3. Wat onze God in de aanvang schiep,  
dat wil Hij ook bewaren;  
wat onze God tot aanzijn riep  
doet Hij zijn trouw ervaren.  
De Heer regeert, en het is goed  
waar Hij de mensen wonen doet.  
Geef onze God de ere!

4. Ik riep de Heer aan in de nood:  
'O God, hoor naar mijn klagen!'  
Toen redde Hij mij van de dood.  
Zijn goedheid blijft ons dragen.  
Daarom, o Here, dank ik U, –  
o dank Hem met mij, dank Hem nu!  
Geef onze God de ere!

**Lezing:** Lucas 18: 9-14

**Zingen:** 838: 1, 2, 3

1. O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren

2. Maak ons volbrengers van dat  
woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.

Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.

**Preek – (Afbeelding 2, 3, 4)**

## **Ans en Cees spelen het Andante uit de sonate van Bach. (Afbeelding 5)**

### **Zingen: 353**

1. Nu heeft het oude leven afgedaan!

Wij mogen aan de toekomst toebehoren,  
want grote dingen heeft de Heer gedaan:  
wij zijn als kinderen van God herboren.

2. Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht  
die werd begraven in de dood des Heren,  
die opstond tot het leven in zijn kracht  
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.

3. Water en Geest verwekten door de doop  
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.  
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop  
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

4. 't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:  
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren  
om overal, de hele wereld rond,  
de boodschap van zijn rijk te laten horen

*Kinderen komen terug*

### **Gebeden met Onze Vader**

### **Collectes (afbeelding 6)**

#### **Slotlied: 801: 1, 2, 3**

1. Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort.

2. Liederen zingend vol vertrouwen  
tot zij in het eeuwig licht  
in elk ander mens aanschouwen  
't lichten van Gods aangezicht.

3. Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal.

### **Afbeelding 7**

### **Zegen**

### **Afbeelding 8**