

Liturgie zondag 22 oktober 2017

Afbeelding 1

Lied voor de dienst: GOZ: 61: 1, 2 en 3

1 God vol vergeven, wees ons genadig:
Zie hoe wij leven ver van uw licht.

God vol meedogen, zie hoe wij dwalen
houd onze ogen op U gericht.

3 U, onze morgen, houd U niet langer
voor ons verborgen: keer bij ons weer.
Wees in ons midden met uw genade,
leer ons weer bidden tot U als Heer.

2 Wij zijn vergeten op wie wij lijken,
naar wie wij heten sinds onze doop.
Wij zijn verloren wat zij bezaten
sinds wij herboren leefden van hoop

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 103c: 1 en 2

1. Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Loof Hem als uw vaders deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Stil gebed – Votum en groet

Klein gloria

De tien woorden (afbeelding 2)

Gebed om verlichting met de heilige geest

Zingen: Kinderopwekking 159

<https://www.youtube.com/watch?v=A0dqfUFyY8U&t=77s>

Strofe 1

Als ik soms gepest word,
maar ik heb niks gedaan;
dan vind ik dat niet eerlijk
en wil ik ze wel slaan.
Maar ik heb gelezen
ergens in Gods Woord:
'kwaad met kwaad vergelden'
is niet zoals het hoort.

En er staat geschreven
dat ik moet vergeven.
Niet 1, 2, 3 of 4 keer,
maar 70 keer 7.
Wat!? 490 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker,
veel vaker en veel meer.

refrein

Altijd, altijd, overal en telkens weer.
Nee, dat is niet simpel
en daarom geeft de Heer
Heilige Geest
om in liefde te leven.
Zoals Hij mij vergeeft,
moet ik een ander ook vergeven.

strofe 2

Het is best wel moeilijk
want iedereen die zegt:
'Je moet zijn gewoon terugslaan
als iemand met je vecht.'
Maar als ik denk aan Jezus;
Hij sloeg niet terug
toen Hij met een zweep werd
geslagen op z'n rug

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Jeremia 8: 4-6 en 11, Jeremia 9: 4-6, 22 en 23

Zingen: 1008

1. Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2. Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Lezing: Mattheus 9: 1-13

Zingen: Liedboek 1973 gez 487

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Overdenking (afbeelding 3, 4 en 5)

Zingen: 528: 1, 4, en 5

1. Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
4. Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
5. Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Gebeden

Collectes (afbeelding 6)

Slotlied: 902: 1, 3 en 6

1. Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?

Ik roep: 'Ach Here, hoor mij!'

En wat mij kwelt wordt klein.

Al heeft zich ook verheven

de macht van hel en dood,

ik heb voor heel mijn leven

in God mijn bondgenoot.

3. Zijn Geest wil in mij wonen,

Hij richt mijn wens en wil,

en wat er ook mag komen,

Hij spreekt en maakt mij stil.

Al wat de Heer vanbinnen

geplant heeft, rijpt tot vrucht.

Hij is de Geest, die in mij

en met mij 'Vader!' zucht.

6. Mijn hart wil blij opspringen,

het kan niet treurig zijn,

ik lach en loop te zingen

in louter zonneschijn.

De zon die staat te stralen,

o Jezus, dat zijt Gij.

Ik dank U duizend malen, –

wat zijt Gij goed voor mij!

Afbeelding 7

Zegen

Afbeelding 8