

Liturgie zondag 2 april 2017, 5^e zondag veertigdagentijd

Afbeelding 1

Zingen: NLB 650: 1, 2, 3 en 4

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Welkom en mededelingen

Zingen: NLB 43: 3 en 4

3. O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
Kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Stil gebed

Kyriegebed

Zingen: NLB 527

1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

3. Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,

2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspourbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

4. Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Gebed om verlichting met de heilige geest

Wanneer de kinderen naar de kindernevendienst gaan,

zingen we het lied van de veertigdagen

1. De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.

3. God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?

Lezing: Ezechiël 37: 1-14

Zingen: NLB 610

1. Zo dor en doods,
zo levenloos
verlamd, uiteengeslagen,
zonder hoop en zonder troost
slijten wij de dagen.

3. Zijt Gij het, Heer,
die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

5. Wek ons voorgoed!
Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij
t morgenlicht begroeten.

Lezing: Johannes 11: 1-4 en 17-27

Zingen: NLB 665: 1, 2, 3 en 4

1. Om Christus' wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle menselijkheid
– een zoon die naar zijn vader aardt –
God in het vlees geopenbaard

3. Hij die, ontheven hemelhoog,
te stralend voor het sterfelijk oog,
aan de engelen verschenen is
in 't licht van zijn verrijzenis, –

Verkondiging (afbeelding 2, 3 en 4)

2. Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.

Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.

2. God, zie ons dan
teloor gegaan,
versteend en dood gezwezen,
levend waar geen dag meer is,
nacht aan nacht geregen.

4. Kom dan en spreek
uw woord en breek
zo onze graven open.
Wil ons met de geestekracht
van uw adem dopen.

6. Blaas met uw Geest
in ons het feest
dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht
op uw groot erbarmen!

2. Loof Hem, die van de Geest ontving
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, menselijk vlees en bloed.

4. Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

Zingen : NLB 418

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweent.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweent.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed met Onze Vader Collectes

Slotlied: NLB 885

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Afbeelding 5

Zegen

Afbeelding 6

