

Liturgie zondagmorgen 19 februari 2017

Zingen: ELB: 8

Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Welkom en mededelingen

Zingen: 218:1 t/m 5

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.

Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.

Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.

Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Stil gebed, bemoediging en groet Gebed om ontferming

Zingen: 71: 1, 2 en 13

1. Heer, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet, o God,
maak nimmer mij ten spot.

Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

2. Wees mij een burcht, waarheen ik
vluchten,

waarin ik nacht en dag
mij veilig bergen mag.

Mijn rots, bij U is niets te duchten,
Gij hebt in al mijn noden
redding en heil geboden.

13. Vermeerder Gij mijn kracht, o Here,
geef dat ik dag aan dag
uw troost ervaren mag.

Dan zal ik vrolijk musiceren,
uw trouw, uw zegeningen,
o Heilige bezingen.

Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Matth. 5: 33-48

Zingen: 722: 1, 2 en 3

1. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,
het wonder van uw heilig woord,
van Jezus die uw beeltenis
en die het hart der schriften is.

2. Zegen ons met verwondering
dat Hij het is, de vreemdeling,
die met ons door de eeuwen ging –
blijf bij ons met uw zegening.

3. Heilige Geest, ontsteek het vuur,
de liefde van het eerste uur,
maak uw genade in ons groot,
een vreugde sterker dan de dood.

Verkondiging

Zingen : 833: (3x)

2. Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Zingen : 905: 1, 3 en 4

1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Kinderen komen terug

Zingen : ELB: 478: 1

1. God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.

Refrein

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus vrolijk en blij.
Zing, zing, zingen maakt blij.
Zingen van Jezus vrolijk en blij\

Zingen : ELB: 471: alleen het refrein

Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent;
een parel in Gods hand?
Een parel in Gods hand

Dankzegging

Collectes

Slotlied: uit Iona Lied 40

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich scheept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Zegen