

## Liturgie zondagmorgen 18 september

### Zingen: 218

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

2. Dank U voor deze mooie aarde,  
dank U voor sterren, maan en zon.

Dank U dat U ons wilt bewaren,  
kracht en levensbron.

3. Dank U dat alle vogels zingen,  
dank U voor elke boom in bloei.

Dank U voor zoveel goede dingen,  
dank U dat ik groei.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,  
altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden  
die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,  
al wat ik zien en horen kan.

Dank U – o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan.

### Welkom en mededelingen

#### Zingen: 287:1, 2

1. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede;  
wie in voor- of tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnentreden, –  
bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond  
noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest  
is het feest!

### Moment van Stilte

#### Zingen: 287:4

4. Rond de tafel, in de kring,  
staat ons land, de oogst voor ogen, –  
neem en eet, drink en gedenk,  
proef hoe zoet: Gods mededogen,  
die ons schenkt in de woestijn  
brood en wijn.

## Roep om ontferming

**Zingen:** 281:1, 2, 3, 4, 5, 9

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.  
God, houd uw oog op ons gericht:  
Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,  
Gij, zon die ons te wachten staat:  
Kyrie eleison!

5. Dat ieder die zich tot U wendt  
de gloed van uw genade kent.  
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,  
houd ons dan in uw goedheid vast:  
Kyrie eleison!

4. Gij roept ons met een nieuwe naam  
uit dit genadeloos bestaan:  
Kyrie eleison!

9. Het lied van wie zijn voorgegaan  
zet ons vandaag tot zingen aan:  
Amen. Halleluja!

## Door God aangesproken...

### Gebed bij de opening van de Bijbel

**Zingen:** 146:1,4

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,  
zing die u het leven geeft.  
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft.  
Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor de Heer uw God.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,  
aan verdrukten recht gericht.  
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,  
blinden geeft Hij het gezicht.  
Hij geeft de gebukten moed  
en heeft lief wie zijn wil doet.

*Kinderen gaan naar kindernevendienst*

**Lezing:** Genesis 27:1-28

**Zingen:** 315:1, 2

1. Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefde ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.

2. En of een mens al diep verloren  
en ver van U verzworven is,  
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,  
vernieuwd door uw getuigenis.  
Uw woord, dat spreekt in alle talen,  
heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademhalen  
en leven voor uw aangezicht.

**Lezing:** Handelingen 17:26-31

## Verkondiging

**Zingen:** 825:4, 5, 6, 9

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe  
genoeg om Hem te vinden.  
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe  
wij tasten in den blinde  
naar Hem, uit wie ons leven is.  
Eens treedt Hij uit de duisternis  
en noemt ons zijn beminden.

6. Hij die ons ver is en verwant,  
hoe kan Hij zijn aanbeden  
in enig beeld, door mensenhand  
uit steen of hout gesneden?  
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep,  
kan Hem bevatten die ons riep  
om Hem te kennen, – heden.

9. Hij die rechtvaardig was en stil  
droeg wat Hem was beschoren,  
die stierf, en zie Hij leeft, – Hij wil  
ook in ons zijn herboren.  
Ons leven is in het geding:  
tot onze val en opstanding  
heeft God Hem uitverkoren.

*Kinderen komen terug*

**Gebed**

**Collecte**

**Zingen:** 1014:1, 2, 3, 4

1. Geef vrede door van hand tot hand,  
je moet die schat bewaren;  
bescherm haar als een tere vlam,  
behoed haar voor gevaren.

3. Geef vrede door van hand tot hand,  
als brood om uit te delen;  
kijk ieder mens met warmte aan,  
zo kunnen breuken helen.

5. Ja, Hij is elk van ons nabij,  
hoe hemelhoog verheven;  
in Hem bestaan, bewegen wij,  
in Hem is heel ons leven.  
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:  
de mensen zijn van zijn geslacht,  
voorgoed met Hem verweven.

2. Geef vrede door van hand tot hand  
met liefde, onze redding; wees  
vriendelijk in woord en daadbewogen  
om Gods schepping.

4. De sterke, zachte hand zij dank,  
die meer dan troost kan geven:  
als woorden stokken, spreekt de hand  
in vriendschap, steun en zegen.

**Zegen**

**Als 'Amen':** 1014:5

5. Geef Christus door van hand tot hand,  
zijn liefde schenkt ons leven.  
Geef vrede door, geef haar een kans:  
een schat om uit te delen.