

# Liturgie zondag 18 juni 2017 - viering Avondmaal

## Zingen: 632

1. Dit is de dag die de Heer heeft  
gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken,  
verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht  
heeft Hij verlossing gebracht,  
heeft Hij ons licht aangeheven.

2. Waren wij dood door de zonde,  
verminkt en verloren,  
doven van harte,  
verhard om zijn woord niet te horen,  
Hij is zo groot,  
Hij overmande de dood.  
Wij zijn in Jezus herboren.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen  
en zo voortaan  
eren uw heilige naam  
en U in waarheid aanbidden.

## Welkom en mededelingen.

## Intredelied: 100:1, 2

1. Juich Gode toe, bazuin en zing.  
Treed nader tot gij Hem omringt,  
gij aarde alom, zijn rijksof domein,  
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2. Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt.'

## Stil gebed - Votum, groet en drempelgebed

Zingen: Klein Gloria

**Gebed:** om de kracht van vernieuwing vanuit de gebrokenheid

**Gebed:** om verlichting met de Heilige Geest

**Zingen:** Kinderlied: 385

1. De tafel van samen, de tafel is gedekt.

Wij mogen komen eten

en niemand wordt vergeten.

De tafel van samen, de tafel is gedekt.

't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.

Dit brood houdt ons in leven,

door God is het gegeven.

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.

en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

3. De tafel van samen, de tafel van het goed,

daar wordt de wijn geschonken

en mondjesmaat gedronken.

De tafel van samen, de tafel van het goed,

daar vinden wij vrede, in overvloed.

4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.

Hier durven wij te dromen

dat alles goed zal komen.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

*Kinderen gaan naar nevendienst*

**Lezing:** Lucas 16: 19-31

**Zingen:** 960

1. Hier leggen wij zijn lichaam neer

en staan het aan de aarde af.

Zijn levensadem keerde weer

tot God die hem de adem gaf.

2. Over de graven klinkt een stem

die spreekt met goddelijk gezag,

dat wie in Christus was, in Hem

zal blijven op de jongste dag.

3. Zijn naam staat vaster dan in steen

gegrift in Gods gedachtenis,

die hem het leven gaf te leen

en die geen God van doden is.

**Overweging** ( afb 2, 3, 4)

**Zingen:** 968:1, 2, 3

1. De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.

2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.

3. Al heeft men haar geteisterd,  
al wordt zij onderdrukt,  
door dwalingen verbijsterd,  
door strijd uiteengerukt,  
de stem der martelaren  
roept uit: O Heer, hoe lang?  
De nacht is vol gevaren,  
de morgen vol gezang.

*Kinderen komen terug*

**Dienst van gebeden en gaven**

Dankgebed - Gebed in stilte - Onze Vader

**Collectes****Viering Avondmaal****Toonzettingslied Avondmaal:** 993:1, 2, 4, 6, 7

1. Samen op de aarde,  
dat beloofde land,  
God zal ons bewaren,  
want Hij houdt in stand

2. wat Hij heeft geschapen  
met zijn hand, zijn woord.  
Hij zal niet verlaten  
wat Hem toebehoort.

4. om zijn naam te prijzen  
gaf Hij zon en maan,  
wijzen en onwijzen  
gunt Hij één bestaan.

6. want Hij zal verzoenen  
wat vijandig is,  
nieuwe namen noemen,  
voor een oud gemis.

7. Kerk en wereld samen,  
vasteland en zee,  
worden ja en amen,  
ja uit ja en nee.

## **Tafelwoorden en –gebed**

**Iona tafelgebed:** Gezegend is onze broeder Jezus

**Instellingswoorden** ( afb.5 )

### **Gebed**

Brood en beker worden lopend door de gemeenschap gehaald en gegeten en gedronken. Brood wordt achterin kerk gedeeld, bekers voorin.

**Zingen:** Taizé lied ( afb. 6 )

### **Afsluiting**

**Slotlied:** 273:1, 4, 5

1. Loof God, die zegent al wat leeft,  
der hem 'len Heer is Hij,  
die tussen ons zijn woning heeft.  
Die ver is, is nabij.

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,  
Hij troont op onze lof.  
In woord en doop en avondmaal  
houdt Hij bij ons zijn hof.

5. Loof God, die ons aan tafel vraagt,  
loof bruid, uw Bruidegom.  
Ik loof U die mijn leven draagt,  
o lieve God, ik kom.

( afb.7 )

### **Wegzending en zegen**

( na amen afb. 8 )