

## Liturgie zondagmorgen 13 november

### Afbeelding 1

#### **Zingen:** 280: 1, 2, 3, 4

1. De vreugde voert ons naar dit huis  
waar 't woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang  
de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn,  
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn  
waar de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat?

### **Welkom en mededelingen**

#### **Intochtslied:** 98: 1, 2

1. Zing een nieuw lied voor God de ere,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.  
Zing voor de Heer, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  
voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,  
Hij heeft in goedertierenheid,  
naar de belofte eens gegeven,  
het huis van Israël bevrijd.  
Zijn volk is veilig in zijn handen.  
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.  
Zo werd tot in de verste landen  
het heil van onze God aanschouwd.

### **Stil gebed - Votum en groet**

#### **Zingen:** 310 lied van de tien woorden

1. Eén is de Heer, de God der goden,  
wie buigt voor beelden wordt misleid.  
Ga op de weg van zijn geboden –  
er is geen god die zo bevrijdt!

2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,  
veracht, misbruik de hemel niet;  
dankbaar zal ieder respecteren  
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde  
niet onnadenkend in de wind.  
Dood nooit wie zich niet kan verweren -  
wie drift bemint wordt ziende blind.

4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten,  
blijf trouw aan wie u liefde gaf.  
Diefstal kan geen geluk vergroten;  
neem niet uw naaste vreugde af.

5. Leugen en laster? Valse goden!  
Begeerte baart slechts bitterheid.  
Ga op de weg van Gods geboden  
er is geen god die zo bevrijdt!

### **Gebed om de geest**

#### **Zingen: 935**

1. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom ons leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft  
als jij je ogen sluit.

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

#### **Lezing: Exodus 3: 1-15**

#### **Zingen: 951**

1. Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt  
en al mijn levensdagen heeft gestraald,  
ga voor mij uit ook nu ik sterven moet.  
Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed.

2. Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert,  
dat onze diepste duisternis trotseert,  
waak over mij, wanneer de dood mij wenkt.  
Spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.

3. Liefelijk licht, brand als een stille wacht,  
want in uw stralen vind ik nog mijn kracht.  
Doof dan niet uit, maar wees mijn laatste licht,  
glans van Gods onomwonden aangezicht!

**Lezing:** Lucas 20: 27-40

**Zingen:** 919: 1, 2, 4

1. Gij die alle sterren houdt  
in uw hand gevangen,  
Here God, hoe duizendvoud  
wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart / is verward,  
leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten.

2. Want de lichten die wij zelf  
aan de hemel stelden,  
glinsterend in het zwart gewelf,  
sterren, ongetelde, –  
al hun glans / dooft nochtans,  
dan is heel ons leven  
door de nacht omgeven.

4. Christus, stille vaste ster,  
o Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten, –  
geef ons moed; / 't is ons goed  
U te zien, getrouwe,  
uw hoog rijk te aanschouwen.

**Preek** ( afbeelding 2, 3, 4)

**Zingen:** 801: 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort.

2. Liederen zingend vol vertrouwen  
tot zij in het eeuwig licht  
in elk ander mens aanschouwen  
't lichten van Gods aangezicht.

3. Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal.

4. In ons hart is dit de luister,  
dit de liefde die ons leidt  
op de kruistocht door het duister  
naar de lichte eeuwigheid.

5. Met één lied uit duizend monden  
gaan wij zingend door de nacht,  
door één Geest tesaam verbonden,  
naar de kust waar God ons wacht.

6. Eén van hart en één van zinnen,  
één in onze aardse strijd,  
in ons hemels overwinnen,  
één in tijd en eeuwigheid.

*Kinderen komen terug*

## **Gebeden met onze Vader**

### **Collectes** (afbeelding 5)

#### **Slotlied:** 823: 1, 2

1. Gij hebt, o Vader van het leven,  
de aarde aan de mens gegeven,  
het land, de zee is zijn domein.  
Gij hebt hem aan het woord doen komen  
om tussen werkelijkheid en dromen  
getuige van uw Geest te zijn.

2. Uw wijsheid en uw welbehagen  
bepalen 's mensen levensdagen  
en wijzen hem zijn woonplaats aan.  
Hij is ten prooi aan duizend vrezers,  
toch mag hij vrij en veilig wezen  
en heersen over het bestaan

## **Zegen**