

## Afbeelding 1

**Zingen:** 848: 1, 2, 3 en 4

1. Al wat een mens te kennen zoekt  
aan waarheid en aan zin:  
het ligt verhuld in uw geheim  
dat eind is en begin.

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,  
geen oor heeft het gehoord;  
het wordt ternauwernood vermoed  
en aarzelend verwoord.

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,  
van harte, met verstand –  
doet Gij uw wereld ondergaan  
als maaksel van uw hand.

4. Als wij uw sporen bijster zijn,  
Heer, geef ons denken moed;  
leer ons te luisteren naar de Geest  
die doven horen doet.

## Welkom en mededelingen

**Zingen:** 67: 1 en 2

1. God zij ons gunstig en genadig.  
Hij schenke ons 't gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig  
straalt van zijn heilig aangezicht:  
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend',  
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen

2. De volken zullen U belijden,  
o God, U loven al tezaam!  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over uwe naam.  
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten  
in gerechtigheid,  
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,  
die Gij veilig leidt.

## Stil gebed – Votum en groet Drempelgebed

**Zingen:** 313: 1, 2 en 3

1. Een rijke schat van wijsheid  
schonk God ons in zijn woord.  
Heb moed, gij die op reis zijt,  
want daarmee kunt gij voort.  
Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen  
daarnaar zijn leven richt,  
die zal erin aanschouwen  
des Heren aangezicht.

2. God opent hart en oren,  
opdat wij in geloof  
zijn roepstem zouden horen,  
voor and're stemmen doof.  
Gods woord gordt mensen aan,  
om zonder te versagen  
het smalle pad te gaan  
en stil het kruis te dragen  
achter hun Heiland aan.

3. De geesten onderscheiden,  
gaf God ons als gebod;  
wie 't woord der waarheid mijden,  
weerstaan het rijk van God.  
Hoe bouwen zij op zand!  
Straks zal hun huis bezwijken,  
't houdt in de storm geen stand.  
Dan zal aan ieder blijken  
der dwazen onverstand.

## **Tien woorden**

### **Gebed om de geest**

*Kinderen gaan naar de kindernevendienst*

**Lezing:** Deut. 30: 11-20

**Zingen:** 316: 1 en 4

1. Het woord dat u ten leven riep  
is niet te hoog, is niet te diep  
voor mensen die 't zo traag beamen.  
Het is een teken in uw hand,  
een licht dat in uw ogen brandt.  
Het roept u dag aan dag bij name.

4. Het woord van liefde, vrede en recht  
is in uw eigen mond gelegd,  
is in uw eigen hart geschreven.  
Rondom u klinkt de stem van God:  
vrijspraak, vertroosting en gebod,  
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

**Lezing:** Mattheüs 5: 17-20  
Markus 8: 10-15

**Zingen:** 767: 1, 2, 3, 4 en 5

1. De toekomst van de Heer is daar  
en voor zijn voeten uit  
gaan vrede en rechtvaardigheid  
als bruidegom en bruid.

2. De trouw zal bloeien als een roos  
en zie, gerechtigheid  
zal uit de hemel moeiteloos  
neerdalen in de tijd.

3. Voorwaar, het heil is nu nabij,  
uw goedertierenheid.  
En vol verwachting zingen wij:  
God roept de vrede uit!

4. Sta op, o God, en maak het waar  
wat heel uw kerk bezingt:  
dat heel uw schepping weer ontwaakt  
uit haar betovering.

5. Want groot zijt Gij en daden groot  
zijn door uw hand gedaan;  
het graan ontkiemt ternauwernood,

het sterft om op te staan.

## **Verkondiging** (afbeelding 2,3,4)

**Zingen:** 381: 1, 2, 3 en 4

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,  
wil mij vergeven wat ik U misdeed;  
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,  
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,  
het heilig feest van uw gedachtenis;  
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet  
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,  
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,  
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt  
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,  
waar is de bron waaruit ik drinken moet?  
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;  
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

*Kinderen komen terug*

## **Gebeden**

### **Collectes (afbeelding 5)**

**Slotlied:** 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn

4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## **Afbeelding 6**

### **Zegen**

## Afbeelding 7