

Liturgie zondagmorgen 11 september

Viering Avondmaal (lopend)

Lied voor de dienst: Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stukt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein 2x

Welkom en mededelingen.

Intochtlied: 106:1, 2

1. Loof nu de Heer, want Hij is goed,
die met zij liefde ons ontmoet.

Zijn trouw houdt stand te allen tijde.

Wie prijst zijn daden woord voor
woord?

Wie kan zijn heerlijkheid belijden?

Wie looft Hem zo dat elk het hoort?

2. Gelukkig zijn die Hij geleidt,
die leven in gerechtigheid.

Gedenk mij naar uw welbehagen.

Dat ik met heel mijn volk U dien,
met hen van voorspoed mag
gewagen,

de zegen van uw erfdeel zien.

Stil gebed - Votum – Groet

Zingen: Klein Gloria

Zingen: 310

1. Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.

Ga op de weg van zijn geboden –

er is geen god die zo bevrijdt!

2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.

4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

5. Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Gebed om de Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Exodus 32:7 – 14

Zingen: 944:1, 2, 3

1. O Heer, verberg u niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.

2. En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.

3. Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

Lezing: Lucas 15:1 – 10

Zingen: 653:1, 6, 7

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Preek

Zingen: 902:1, 2, 3

1. Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: 'Ach Here, hoor mij!'
En wat mij kwelt wordt klein.
Al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.

2. De grond van mijn vertrouwen
is Christus, – in zijn bloed
is voor wie op Hem bouwen
Gods heil in overloed.
Ik vind in eigen leven
niets lieflijks hier op aard;
wat Hij mij heeft gegeven
alleen is minnenswaard.

3. Zijn Geest wil in mij wonen,
Hij richt mijn wens en wil,
en wat er ook mag komen,
Hij spreekt en maakt mij stil.
Al wat de Heer vanbinnen
geplant heeft, rijpt tot vrucht.
Hij is de Geest, die in mij
en met mij 'Vader!' zucht.

Kinderen komen terug

Collectes

Viering Avondmaal

Tafelwoorden en tafelgebed

Zingen: 385

1. De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

3. De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Formulierwoorden

Zingen: 365:4, 5

4. Wij wijden U de schoven,
wij wijden U het brood,
want brood komt uit den hoge
van bij de Here God,
voor wie de halmen buigen
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!

5. Wij brengen U de druiven,
wij plengen U de wijn,
die zal van U getuigen,
die zal U eigen zijn,
geheel en al U eigen
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!

Zingen: 256 (tijdens het delen van brood en beker)
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.

Slotlied: 1014:1, 2, 3

1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

Zegen